

VOOR al



Kerkblad van de Protestantse Gemeente Vorden

IN DIT NUMMER:

Ter overdenking: “Geraakt en aangeraakt worden”
Nieuw: Kinderpagina, verzin jij een naam?
Nieuwe naam kerkblad: uitleg zie pagina 16

COLOFON

Aanleveren kopij via e-mail

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij per e-mail aan te leveren.

Hierdoor is snelle verwerking bij Print2Pack mogelijk.

Kopij inleveren volgend Kerkblad

Voor het april nummer dient de kopij (ook de e-mails...) te worden ingeleverd vóór 15 maart 2018 19.00 uur.

Verschijsning: twee weken na inleverdatum

Inleverdata daaropvolgende nummers

12 april 2018, 17 mei 2018
en 14 juni 2018

Inleveradres:

H. Uittenbroek-Brummelman
Nieuwstad 33

E-mail: kerkbladvorden@gmail.com

B.v.d. de redactie

Redactie:

Mw. H. Uittenbroek, tel. 55 37 08

Dhr. R. Ilbrink, tel. 55 26 66

Mw. G. Lotterman, tel. 55 19 64

Mw. M. Haijink, tel. 55 50 23

Mw. E. Verzijden-Schadee, tel. 47 07 30

Tekening omslag:

Mw. Helen Niemeijer, tel. 55 32 16

Kosten:

De kosten van een jaargang van Info bedragen ongeveer € 16,50.

Uw vrijwillige bijdrage daarvoor wordt u per acceptgiro gevraagd.

Adreswijzigingen en opzegging:

Zie onderstaand adres

Verstrijding:

De heer M. Heusinkveld

Het Jebbink 57

7251 BK Vorden

Tel. 552758

m.heusinkveld@zonnet.nl

AGENDA

Maart 2018

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
do 1 mrt	19.30 uur	Moderamen	De Voorde
zo 4 mrt	19.00 uur	Bijeenkomst Ont-moeten	Het Achterhuus
ma 5 mrt	12.45 uur	Kerkenpad Kraanvogel	Dorpskerk
	14.00 uur	Ringetje	Achterhuus?
	19.00 uur	Kerkgebed	Dorpskerk
do 8 mrt	19.00 uur	Pastoraal overleg	De Voorde
	20.00 uur	Wijkavond D	De Voorde
zat 10 mrt	19.30 uur	Passieconcert	Dorpskerk
ma 12 mrt	20.00 uur	Wijkavond Zuid-buiten	Lindese molen
di 13 mrt	20.00 uur	V+T: Een filmgesprek over vriendschap, afscheid en tekenen van hoop	De Voorde
do 15 mrt	20.00 uur	Kerkenraad	De Voorde
ma 19 mrt	20.00 uur	Raad van Kerken	Christus Koning
di 20 mrt	19:30 uur	Leerhuis met ds. Hein de Bie	De Voorde
do 22 mrt	20.00 uur	Wijkavond Noord-buiten	Wildenborchkapel
do 29 mrt	11.00 uur	Paasviering Lindenhof	Lindenhof
vrij 30 mrt	14.30 uur	Passietoet+De Passie	Christus Koning
	19.30 uur	De Passie	Christus Koning

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING

Met ingang van het nieuwe seizoen start weer de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden.

Voor wie? Voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Per seizoen ca. 30 avonden les. Kosten €220,- per seizoen.

Meer weten? Informeer bij:

- mw. Ina ter Kuile, cursuscoördinator; tel. 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl

- ds. Herman Koetsveld, cursusleider; tel. 074-2783203 of email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl,

of kijk op: <https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/theologische-vorming-gemeenteleden/over-tvg>

Ter overdenking: Geraakt en aangeraakt worden

Jeugdherinneringen, voorjaarsgevoel, ik neem u even mee naar die tijd in maart.

“Mam, de bosanemonen bloeien weer...!!!” Zo werd ik vroeger geraakt door de eerste verschijnselen van het voorjaar. Met het bloeien van deze bloemen begon er weer een nieuw seizoen en ik kon niet wachten tot het steeltje lang genoeg was, zodat het anemoontje geplukt kon worden.

Voorjaar, een woord om over na te denken. Vreemd eigenlijk, onze jaargetijden zijn ingedeeld in voor- en najaar. Dat doet vermoeden dat ‘het jaar’ ingeklemd is tussen het voor- en het najaar. Hoe noemen we dat deel? Natuurlijk weten we dat dit zomer is, maar we zeggen niet voorzomer of middenjaar? En de winter wordt niet eens genoemd. Dat wekt de suggestie, dat alleen de zomer maar belangrijk is.

Veel mooier is de Engelse vertaling voor het voorjaar met het woord ‘spring’. De natuur ontspringt... Alles ontluikt in de natuur en wordt aangeraakt door de stralen van de zon. Eindelijk opstaan uit het donker. Wakker worden, de luiken gaan open...

Zo kunnen wij de lente, een mooiere aanduiding dan voorjaar, vergelijken met het paasverhaal. Opstaan uit de dood en weer leven en bloeien. Wij zijn weer op weg naar Pasen, het feest van de opstanding.

Maar niet alleen nu, Pasen vieren we eigenlijk het hele jaar door, want het licht van de paaskaars schijnt wemelend over ons heen als we bij elkaar zijn.

Aangeraakt worden door het nieuwe leven, aangeraakt worden door Gods licht: het Licht dat ons aanraakt in de morgen... (vrij naar Huub Oosterhuis).

En heel voorzichtig zien we tussen de dode bladeren door, in de zo doodse aarde de eerste tekenen van leven en mogen wij ook nu roepen: “De bosanemonen, ze bloeien weer!”

*Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.*

Lied 630:1 Uit: Zingen en bidden in huis en kerk

Jansje Ruitkamp-Klein Lebbink

BIJ DE KERKDIENTEN

In de dienst van 11 februari jl. namen we afscheid van het kostersechtpaar Derk en Hanneke Schipperheijn. Zij verhuizen binnenkort naar Wehl. In de dienst van **4 maart** nemen we eveneens vanwege een verhuizing afscheid van een echtpaar. Kees en Truus van Dusseldorp gaan in Harderwijk wonen. Als slotsaluut bespeelt Kees in deze dienst het orgel. Ds. Jan Kool gaat voor. Op **11 maart** gaat ds. Freek Brandenburg voor in een dienst waarin Dick Boerstoel met zijn trompetspel voor de muzikale verrijking zorgt. Ook dit jaar weer de traditionele bidstond voor gewas en arbeid en wel op woensdag **14 maart**. Ds. Jan Kool zal deze avonddienst om 19.30 uur leiden.

Op zondag **18 maart** gaat ds. Jan Kool eveneens voor, maar dan wel met de muzikaal-inspirerende ondersteuning van de Cantorij o.l.v. Wilbert Berendsen.

De Stille week begint met de niet zo stille dienst op de *Palmzondag* **25 maart**. Dit jaar vieren we deze zondag in oecumenisch verband. De heer Jaap Harmsen en ds. Jan Kool zullen deze viering samen leiden, met het kinderkoor o.l.v. dhr. Piet Piersma, dat maakt dat dit echt een dienst voor jong en oud gaat worden.

's Avonds bent u van harte welkom in de zangdienst, waarin drs. Johan Lotterman de overdenking verzorgt.

De cyclus van Passie- en Paasdiensten begint op *Witte Donderdag* om 19.30 uur. Ds. Freek Brandenburg gaat op deze **29-ste maart** voor in deze dienst waarin u uitgenodigd wordt deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer. Mirjam Berendsen zal met extra orgelspel deze dienst verrijken.

Op *Goede Vrijdag*, **30 maart** wordt u 's morgens om 10.00 uur ook de gelegenheid geboden deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Ds. Henk Westerink gaat u in deze dienst voor. 's Avonds om 19.30 uur gaat ds. Jan Kool voor in een vesperviering, waarin we bepaald worden bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. De *Stille Zaterdag*, **31 maart** eindigt met de Paasnachtwake. Daarvoor wordt u om 22.00 uur verwacht in een dienst waarin ds. Freek Brandenburg voorgaat.

De afgelopen jaren hebben de beide predikanten tegen elkaar gezegd: "Als we samen Pasen vieren dan zijn we echt één!" Op zondag **1 april** is het zover. Uw predikanten Brandenburg en Kool gaan beiden voor in deze viering van de Opstanding. Het Vordens Koperensemble zal de jubel van dit hoogfeest extra lucht geven. De Heer is waarlijk opgestaan!

Zondag 25 maart 2018:

Gezinsdienst

10.00 uur in De Dorpskerk

ds. Jan Kool en dhr. Jaap Harmsen

Dit jaar is de Palmzondagdienst een Raad van Kerken dienst met ds. Jan Kool en dhr. Jaap Harmsen als voorgangers in de Dorpskerk. In deze dienst gaat het Palmpasen-kinderkoor weer zingen. In de dienst horen we het verhaal dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnen komt. Dat de mensen zwaaien met palmtakken. Natuurlijk zal ook dit jaar door alle kinderen die in de kerk zijn een palmpaasstok worden versierd. Tijdens de dienst zullen de kinderen in een aparte ruimte samen met de leiding van de Kindernevendienst de stokken versieren. Voor het einde van de dienst zullen we dan allemaal de mooie versierde stokken kunnen bewonderen als de kinderen terug komen in de kerk. Komt u, kom jij ook?

Hieronder zie je de betekenis van de versieringen aan de Palmpaasstok.



Palmpaasstok:

Kruis: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.

Buxustakjes: De takjes doen ons denken aan de p a l m b l a d e r e n waarmee de mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel, Jeruzalem binnentrok. Ze zongen

toen: "Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer."

Haan: Petrus was één van de vrienden van Jezus. Maar nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en verloochende Hem tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan, zoals Jezus al tevoren aan Petrus had voorspeld.

Snoep en versierselen: Het snoep en de overige versierselen zijn tekenen van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen brengt.

"Vorden zingt" op palmzondag

Op zondag avond **25 maart** om 19:00 uur is er in de Dorpskerk weer een zangdienst. We gaan er een mooie zangdienst van maken met liederen op verzoek, aangevraagd uit diverse bundels zoals het liedboek, Johannes de Heer en Opwekking.

De muzikale begeleiding hierbij is in handen van dhr. Kees van Dusseldorp die het fraaie orgel van de Dorpskerk bespeelt en ook is er medewerking van de band "In Christ Alone" uit Neede die voor en ook met ons zal zingen.

Voor de korte overdenking komt deze keer dhr. J.H.J Lotterman uit Utrecht. Hij is bekend van het bijbelvertaalwerk voor de stichting Tanguu in Papoea Nieuw-Guinea.

Na afloop staat in de Achterhoek van de kerk de koffie en thee klaar en kan er nog gezellig nagepraat worden, waarbij een bezoekje aan de boekentafel zeker de moeite waard is.

GEMEENTEBERICHTEN

Vanuit Geurinks Groteman

Op de valreep voor sluitingsdatum van het kerkblad schrijf ik deze bijdrage. We zijn net weer thuis van een korte vakantie. De tegenstellingen tussen vandaag en een week geleden zijn behoorlijk! Om te beginnen de temperatuur buiten. We logeerden op één van de Canarische Eilanden. Daar is het op de zonnige kanten het hele jaar mooi weer. Verder is het landschap hier vlak, hoogstens wat glooiend, daar is alles stijl omhoog of omlaag. De eilanden zijn restanten van oude vulkanen, dat kan je overal aan merken. Nog een verschil is de manier waarop de dorpen en steden zijn ingericht. Nog niet zo lang geleden is het centrum van Vorden helemaal gerenoveerd. Met renoveren zijn ze daar ook bezig, maar er is nog zo veel te doen!

Bij dit alles was er voor mij nog een groot verschil. Ik had de tijd om uitgebreid te studeren. Toen ik thuis kwam lag er post op me te wachten, kwam er een telefoontje over een overlijden en stond de mailbox vol. Veel vrijuit nadenken zou de komende tijd weer niet zo lukken. Maar met de oortjes in mijn oren 'las' ik luisterboeken. Lekker onderuit in de zon.

Met dat doel had ik wat theologische en filosofische literatuur meegenomen. Ik raakte helemaal onder de indruk van de gedachten van Daniël Dennet. Dat is een in Nederland niet zo bekende filosoof. Intrigerende denkbeelden over de wereld en het functioneren van de mens daarin werden geschilderd. Toch had ik een probleem. Zoals veel hedendaagse filosofen heeft Dennet moeite om te geloven. Tijdens het lezen dacht ik met regelmaat: hoe kan je zo slim zijn en tegelijk zo dom. In zijn oordeel over christendom viel hij terug op allerlei opvattingen die hij geleerd moet hebben van zijn grootouders. Zoals de filosofen al lang niet meer denken over de wereld zoals Aristoteles en zelfs niet meer zoals Newton, waarom denken ze dan nog wel dat gelovigen de Bijbelse scheppingsverhalen en verhalen over het achteruit gaan van een schaduw nog zo begrijpen als toen ze voor het eerst verteld werden? Ook christenen geloven in de wereld van nu!

Daar op vakantie schreef ik een vurige reactie. Inmiddels thuis is ook dat al weer anders geworden. Op de terugweg sneuvelde mijn

laptop, stukje weg, vandaar dat ik dit heb geschreven. De toon is anders, minder fel, met meer hoop wellicht dat die slimmerds die denken dat God niet bestaat, vast nog eens ontdekken dat ze wat dat betreft nog iets kunnen ontdekken.

Momentje

Ook las ik in de vakantie een citaat van een groot theoloog: Thomás Halík. Je zou kunnen zeggen dat hij als gelovige de discussie aangaat met het atheïsme van nu. In een van zijn teksten is het volgende te vinden:

“God is te vinden in ons geduld; in het geduld van het geloof, de hoop en de liefde. Hij is te vinden in de liefde tot de naasten” en wie meer wil, vooral na het lezen van al die filosofie:

“God is de diepte van ons leven, Hij is in ons zijn. Hij is niet zomaar nabij, Hij is de nabijheid zelf”. Daar kunnen we deze maand wel een paar keer een momentje over denken!

ds. Freek W. Brandenburg

Vanuit 't Venhorst

't Venhorst is vanwege vakantie gesloten.

Vorming en Toerusting

Het maart-aanbod.

- Een filmgesprek over 'vriendschap, afscheid en tekenen van hoop', door Marga Engelage en Laura van de Kam. Op dinsdag **13 maart** om 20.00 uur in De Voorde

Wijkavonden

In de maand maart staat er een aantal wijkavonden en mogelijk een wijkmiddag op het programma.

8 maart wijk D
12 maart wijk Zuid-buiten
22 maart wijk Noord-buiten

Zie ook de agenda. U krijgt bovendien een persoonlijke uitnodiging met alle nadere informatie. Mogelijk komt wijk E ook nog 1 of 2 keer bij elkaar.

De Passie

Ook dit jaar wordt in de Christus Koning kerk op Goede Vrijdag De Passie opgevoerd. Tweemaal

zelfs: om 15.00 en om 19.30 uur. Zie elders in dit kerkblad voor meer informatie.

Leesvrucht

In de Pastorale bijbelgids van Henk Fonteijn lezen we over het **Paasfeest**:

Als de natuur in vele kleuren uitloopt en overal jong, nieuw leven waar te nemen valt, voelt voor veel mensen de draaglast van het leven een beetje lichter. Maar tegelijkertijd botsen dat nieuwe leven buiten en de verkondiging van de overwinning van Christus op de dood voor veel mensen met het koude feit dat een gestorven geliefde niet meer terugkomt. Hoewel we weten dat ons leven geborgen is bij God, zal iedereen die met de dood te maken heeft, ook regelmatig moeten vechten met de kille angst dat dood alleen maar dood is en een einde maakt aan alle liefde, alle hoop en alle vreugde. De apostel Paulus kan heus begrijpen dat mensen hiermee te kampen hebben. In de eerste brief aan de gemeente in Korinte gaat hij daar uitvoerig op in (zie 1 Korintiërs 15). Maar toch zet hij alles op alles om ons ervan te overtuigen dat we in Christus op meer mogen hopen dan we ooit durven dromen. Zijn opstanding, bevestigd door betrouwbare getuigen, is het definitieve teken dat God met ons verbonden blijft en wij met Hem verbonden zijn, tot zelfs voorbij de dood. Voor God is onze sterfelijkheid geen punt. Maar als we de gedachte, dat Hij met ons en wij met Hem verbonden zijn, zelfs tot voorbij de dood, kwijtraken, rest ons slechts de paashaas.

Tenslotte.....

hartelijke Paasgroeten van huis tot huis,
Fam. Kool.

Een gesprek van mens tot mens!

Wilt u een persoonlijk gesprek, bel ons dan.

ds. J. Kool – 553576,
ds. F.W. Brandenburg
06-46667857 of
uw wijkouderling.

Gewoon doen!



KERK EN JEUGD

Van de kindernevendienst

Deze maand gaan we op weg naar Pasen. De kinderen horen eerst het mooie verhaal van de spijziging van 5000 mensen. We vieren Palmпасen op **25 maart** en versieren dan weer de Palmपाasstokken.

Op **1 april** is het Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. We hopen op een fijne tijd met elkaar.

Hartelijke groet van de leiding van de kindernevendienst

IN MEMORIAM

Piet van Asselt

Op 14 januari jl. overleed op 91-jarige leeftijd *Peter Garrit Hendricus van Asselt*, en wel thuis aan 't Hoge 6c. Hij had er vrede mee.

Piet is zijn leven lang bakker geweest. Dat was zijn beroep en zijn roeping. Vanaf zijn derde levensjaar beheerste brood zijn bestaan. In feite was hij een loopjongen van God. Hij hielp mee de bede te verhoren: "Geef ons heden ons dagelijks brood."

Piet van Asselt werd op 12 januari 1927 in Linde geboren als oudste van een gezin met uiteindelijk 8 kinderen. Hij had 2 zussen en 5 broers. Zijn ouders dreven in de schaduw van de molen een kruidenierswinkel, brood- en banketzaak, drogisterij en slijterij ineen.

Piet bezocht de school met de Bijbel aan 't Hoge en vervolgens de Ambachtsschool in Zutphen en ging werken in de zaak van zijn ouders.

De grote liefde in zijn leven werd Mieneke Versteeg. Na 6 jaar verkering en verloving werd er op 11 juni 1953 getrouwd in de Dorpskerk. Een mooie dag, met feest in Linde, en je kunt zeggen dat 't ten diepste tussen die twee altijd een feestje is gebleven. Het bruidspaar kreeg als trouwtekst mee: 'Zijn genade is aan mij niet tevergeefs geweest' (1 Kor. 15:10). Piet en Mieneke namen hun intrek bij moeder Versteeg aan de Zutphenseweg. Daar werd in 1955 Peter geboren. In 1958 werd er terug naar Linde verhuisd, waar Wilma en Dick geboren werden. Na een tussenlocatie werd er in 1973 verkast naar de huidige bakkerslocatie aan de Zutphenseweg, en uiteindelijk verhuisden Piet en Mieneke naar 't Hoge 6c, waar ze van een

gelukkige oude dag hebben genoten. Mieneke overleed op 19 mei 2013 na een paar moeizame jaren waarin Piet haar met veel liefde verzorgde en aandacht schonk.

Piet wist dat een “mens niet leeft van brood alleen”. Gelovig als hij was leefde hij met de Bijbel en was een trouwe kerkganger. In diezelfde kerk namen we op 23 januari afscheid van hem. We zongen liederen die Piet dierbaar waren, dochter Wilma schetste mede namens Peter en Dick het levensverhaal van hun vader en Anne en Sander haalden herinneringen aan hun opa op. Ook broer Johan en buurman Fons spraken goede woorden. Nee, Piet was geen engel, niet altijd makkelijk. Hij was een controlfreak, kon eigenzinnig zijn, maar hij was vooral aimabel. Hij was een sociaal mens, contactbegaafd, die tot op het laatst met zijn scootmobiel tal van mensen bezocht.

Na de gedachtenisdienst bestelden we Piet ter aarde op de Algemene Begraafplaats, bij zijn Mieneke. Bovenal vertrouwden we Piet toe aan zijn Heer, wist hij zich thuisgehaald door Jezus. Moge die Heer zijn kinderen en verdere familie zegenen met zijn troostrijke aanwezigheid en vele goede herinneringen aan Piet van Asselt. Een man die je mist, een man waaraan je met een glimlach terugdenkt.

ds. Jan Kool

Gerrit Hulshof

“Ik heb een goed laeven ehad...”

Dit waren de woorden die boven aan de rouwbrief stonden van *Gerrit Jan Hulshof*. Hij is na een korte ziekte overleden op 18 januari in de leeftijd van 81 jaar. Gerrit is geboren in Ruurlo, waar hij opgroeide met een oudere zus. Doordat zijn vader TBC kreeg en moest kuren in Davos, moesten zij al jong meewerken op de boerderij. Op een dansavond ontmoette hij Willemien Ruumpol en zij werd de liefde van zijn leven.

In 1961 zijn ze getrouwd en gaan wonen aan de Zutphenseweg, op Willemien's oudershuis.

Het gezin is uitgegroeid tot een prachtige familie met kinderen en kleinkinderen, waar Gerrit enorm van kon genieten. Gerrit was een harde werker op de boerderij en had nevenfuncties, o.a. de handel, dat was zijn lust en zijn leven. Gerrit was een fijne man en vader die er was voor zijn gezin. Hij was ook een geziene man in familie en in de buurt. Naoberschap was hem dierbaar. Gerrit had humor en kon genieten van muziek en gezelligheid. Hij was ook een graag geziene man bij het klootschieten, de biljart- en damvereniging.

Toch verliep niet alles goed in zijn leven. Nog vrij jong kreeg hij ernstige rugproblemen, wat een belemmering bleef in zijn dagelijks werk. Mede doordat er geen opvolgers waren, was dat een van de redenen om vroegtijdig te stoppen met het bedrijf. Enkele jaren later, in 1994, zijn ze verhuisd naar de Margrietlaan, waar ze met heel veel plezier woonden. De laatste negen jaar heeft Gerrit grote operaties ondergaan en werd hem door longproblemen de levensadem vaak ontnomen, maar nooit de levensgeest, die is gebleven.

Tijdens de afscheidsdienst in het Crematorium de Omarming blikten we terug op zijn leven. Er werd gebeden, gezongen en er klonk muziek waar hij van hield. Centraal stond psalm 1 met de boom als schuilplaats en dat werd naar hem vertaald.

Tenslotte wensen wij in het bijzonder Willemien, de kinderen Jan en Marjolein, Wim en Jolanda, Ans en André en de kleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe bij het verlies van deze unieke, zorgzame familieman. Gerrit, deze ‘boom van een man’ zal gemist worden.

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink

Henk Groot Enzerink

Op 19 januari jl. overleed in het Gelre-ziekenhuis in Zutphen *Hendrik Jan Groot Enzerink*. Hij bereikte de leeftijd van 85 jaar.

Henk werd op 18 oktober 1932 als jongste in een gezin met drie kinderen aan de Deldenseweg 13 geboren. De boerderij heette 't Pad en onder die naam werd Henk dan ook bekend: Henk van 't Pad. Hij had één zus: Dika, en een drie jaar oudere broer: Albert. Na de school met de Bijbel bezocht te hebben, ging Henk snel aan het werk. Uiteraard hielp hij mee op de ouderlijke boerderij, maar hij ging ook elders als boerenknecht aan het werk.

Rond 1950 voltrok zich een drama in het gezin Groot Enzerink: Albert overleed, slechts 21 jaar oud. Tot groot verdriet van Henk, die zo voor diens herstel had gebeden. Henk werkte als boerenknecht, maar hij wilde meer: een eigen bedrijf. Op 29 juni 1956 begon hij met loonwerk aan de Deldenseweg. De eerste werkzaamheden bestonden voornamelijk uit gras- en graanmaaien, maar naast een aangeschafte trekker werden er al gauw andere werktuigen bij gekocht. Het bedrijf groeide.

In 1973 ontmoette Henk de vrouw met wie hij de rest van zijn leven zou delen: Wil van Amerongen

uit Barneveld. Ze trouwden op 1 maart 1974 in de woonplaats van de bruid. "Want daar gebiedt de Heer de zegen, leven tot in eeuwigheid" (Psalm 133:36) luidde de trouwtekst.

Getrouwd en wel trok Wil bij Henk in, in de verbouwde boerderij. In 1975 werd Jannet en in 1976 Jan geboren. Wil hielp mee in het bedrijf dat maar doorgroeide. Henk was loonwerker in hart en nieren. Zijn werk, zijn levenswerk, was zijn hobby. De jaren gingen tellen. In 1998 onderging Henk een hartoperatie en in 2002 (Henk was toen 70) droeg hij het bedrijf over aan zoon Jan. In 2014 verhuisden Henk en Wil naar de Galleehof.

Op 25 januari namen we in het uitvaartcentrum aan Het Jebbink afscheid van Henk. In de gedachtenisdienst werd Henk omschreven als een lieve man voor Wil, een vader die een luisterend oor had en een oppas-opa voor zijn kleinkinderen, Merel en Jesse. Hij was behulpzaam, hield van tuinieren en was een goeie jachtvriend. Geloven deed Henk op zijn manier: in stilte en met tal van onbeantwoorde vragen. Na de dienst bestelden we Henk ter aarde op de Algemene Begraafplaats van Vorden en vertrouwden we hem aan God toe. Moge de Heer zijn vrouw Wil en de verdere familie troostrijk nabij zijn en blijven met Zijn licht. En was dat al niet de eerste lichtstraal: daags na het afscheid van Henk mochten Jan en Mienke hun eerste kindje verwelkomen. Het leven gaat door.

ds. Jan Kool

Catrien Kornegoor-Nijendijk

Op 21 januari is overleden *Catharina Engelina Kornegoor-Nijendijk*.

Catrien werd geboren in de Wildenborch op het Möldershuus en is in het zelfde huis 86 jaar later overleden. Ze was de oudste van twee meisjes en ging al vroeg aan het werk, want het was een druk bedrijf, maalterij, bakkerij en boerderij. Op een bruiloft ontmoette ze Martin Kornegoor uit Linde en het vlammetje van liefde dat toen ging branden is nooit meer gedoofd.

Op 19 augustus 1955 zijn ze getrouwd en hun trouwtekst uit Mattheus 7: 24 ging hun leven mee.

Drie kinderen werden er geboren: Jan, Bert en Rita. Wat was ze blij met hen. Catrien ondernam leuke uitjes met hen en was er voor hen. Ook later, de komst van schoonkinderen en de geboortes van de kleinkinderen en achterkleinkind waren opnieuw hoogtepunten in haar leven.

Catrien was heel sociaal betrokken, was dienstbaar, was werkzaam, bovenal geïnteresseerd in mensen. Stuurde bij elke gelegenheid een kaartje met een zelfgemaakte tekst erop of een gedicht.

Jarenlang was zij voorzitter van de HVG Wildenborch en verrichtte haar taak met veel inzet. Catrien was ook nauw betrokken bij de Wildenborchse Kapel en een trouwe kerkganger. Zorgen zijn ook haar niet voorbij gegaan om de ongelukken van Rita en later van Jan, gelukkig met een goede afloop. Vier jaar geleden werd Catrien getroffen door een tia en na lange tijd van revalideren kon ze toch weer naar huis. Maar haar gezondheid bleef broos en in het volste vertrouwen in haar Heer en Herder is ze in alle rust overleden.

Omgeven door mensen en bloemen hebben wij haar leven herdacht in de Wildenborchse Kapel. Passende gedichten werden gelezen door de familie. De woorden uit I Corinthhe 13 over de allesomvattende liefde werden vertaald naar haar leven. En we zagen haar weer voor ons, zoals ze in haar leven had gestaan: zorgzaam, gastvrij en hartelijk. Wij wensen vooral Martin, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind sterkte en Gods nabijheid toe en dat de mooie herinneringen van deze lieve, kleine, sterke vrouw jullie mogen troosten.

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink

Durk van der Mei

Op 2 februari jl. overleed op de hoge leeftijd van 93 jaar *Durk Frederik van der Mei* in het Gelreziekenhuis te Zutphen. Zijn vrouw Joke was bij zijn vredig heengaan aanwezig.

Durk van der Mei werd op 13 oktober 1924 in Brummen geboren als middelste van een gezin met drie kinderen. Hij had twee zussen: Janna en Jeltje. Hun vader was belastingambtenaar en zijn vrouw een toegewijde moeder. Durk bezocht de lagere school in Brummen en vervolgens het Christelijk Lyceum in Zutphen (HBS). Na de bevrijding meldde hij zich aan als oorlogsvrijwilliger. Hij volgde een militaire opleiding in Engeland en vertrok eind 1946 naar het voormalig Nederlands-Indië, waar hij vier jaar diende. Terug in Nederland nam hij de studie economie op aan de G.U. in Amsterdam. In die jaren werd Durk ook politiek actief en ontmoette hij de liefde van zijn leven: Joke Zilverentant. Het stel trouwde op 15 augustus 1957 en kreeg de prachtige trouwtekst Kolossenzen 3:15 mee met

de kernwoorden: vrede, éénheid en dankbaarheid. Durk en Joke gingen in Rijswijk wonen en daar werden hun drie kinderen geboren: Anke, Wytske en Joeke. In 1965 verhuisde het gezin naar De Meern.

Zowel Joke als Durk waren politiek zeer actief. Tussen 1956-1977 zat Durk voor de CHU in de Tweede Kamer. Van 1977-1981 was hij in het kabinet Van Agt/Wiegel staatssecretaris Buitenlandse Zaken, met vooral Europa in zijn portefeuille. Van 1981-1984 was hij tenslotte nog kamerlid voor het CDA.

Tot zijn 80ste heeft Van der Mei zich in tal van commissies en organisaties verdienstelijk gemaakt. Met name zijn inzet als vertrouwensman voor oud-Indië-gangers mag genoemd worden. Hij heeft de basis gelegd voor het huidige veteranenbeleid.

In 2005 verhuisden Durk en Joke naar hun fraaie appartement aan de De Jongstraat in Vorden, alwaar ze te midden van fijne burens een goede oude dag hebben gehad. Vanaf het begin zijn beiden zeer betrokken en gewaardeerde leden van onze Hervormde (nu Protestantse) kerkgemeenschap geweest.

In de gedachtenisdienst op 8 februari in de Dorpskerk waren familie, vrienden en afgevaardigden van kabinet en tal van commissies aanwezig. Er werden geliefde liederen gezongen, Wytske las Psalm 90 voor, Joeke haalde mede namens zijn zussen herinneringen op en Henny Blaak speelde een passend klassiek stuk op zijn saxofoon.

En zo namen we afscheid van de christendemocraat Durk van der Mei, die we typeerden als een man van het woord: het geschreven, te lezen en gesproken woord. Maar ook van het Woord, waaruit hij zijn inspiratie putte. Over Durk valt nog zoveel meer te melden (zelf heeft hij zijn leven in 2 autobiografieën vastgelegd), zo rijk gevuld was zijn boeiende leven.

Daags na de gedachtenisdienst hebben we Durk van der Mei op de begraafplaats Klokkenstoel in Bakkeveen ter aarde besteld en hem aan zijn Heer en Heiland toevertrouwd. We wensen Joke, de kinderen en verdere familie kracht en troost toe en veel inspirerende herinneringen aan een man, die mede als gelovige en door zijn onvermoeibare inzet her en der het verschil ten goede heeft gemaakt.

ds. Jan Kool

WIJ VIEREN

Verjaardagen maart 2018

Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar de volgende gemeenteleden, die komende maand 75 jaar of ouder hopen te worden.

7 Maart: *dhr. J.H. Luppen* De Laegte 1, 7251 VM Vorden.

7 Maart: *dhr. H.G. Brummelman*, Deldensebroekweg 1, 7251 PL Vorden.

11 Maart: *mevr. B.W. Brummelman-Nauta*, Hamminkweg 6a, 7251 PZ Vorden.

27 Maart: *dhr. G.J.B. Kruiselbrink*, Schoolhuisweg 4, 7241 RM Lochem.

28 Maart: *mevr. G. Bolink-Brinks*, Prins Bernhardweg 2, 7251 EH Vorden

Voor het komende jaar wensen we U allen Gods zegen toe.

Verjaardagen

80 jaar werden:

dhr. H. Schieven, de Decanije 33, op 6 februari
mevr. A.H. Vliem-Kreunen, Kamphuizerweg 1, op 12 februari

85 jaar werden:

dhr. L.E. Steeman, Veldslagweg 7, op 6 februari
mevr. J.H. Gosselink-Nijendijk, de Banenkamp 10, op 2 februari

91 jaar werden:

mevr. J. H. Roozendaal-Hulshof, Beukenlaan 1, Kamer 17, Hengelo Gld, op 23 januari
dhr. E. Snoeijink, Het Hoge 30, op 21 februari

96 jaar werd:

mevr. T.G. Ridderhof-Meesters, Het Jebbink 17, op 11 februari

97 jaar werd:

mevr. B. Wolters-Kuenen, De Delle 11, Vorden op 5 februari

Jubilea:

50 jaar getrouwd waren:

dhr. J.A. Norde en *mevr. A. Norde-Oortgiesen*, Raadhuisstraat 8, op 8 december (correctie: abusievelijk onjuiste voorletters gebruikt in INFO van februari 2018).

Kinderpagina



Pagina
voor de
kinderen.



Deze pagina zal vanaf nu
speciaal voor de kinderen
zijn. Een kleurplaat, een
puzzel, een raadsel of
misschien wel iets gemaakt
door een van jullie.
We hopen dat jullie met
plezier naar deze pagina
gaan kijken.



?? naam ??

Weet jij een leuke naam
voor deze speciale pagina?

Geef het door aan Wilma
Hebbink.
Of stuur een mail:
hebbinkwilma@gmail.com



Be en Chrisje Tuitert

In de keuken ligt naast de kookplaat een glazen snijplank. Door de transparante plank zijn de foto's te zien van hun vier kleinkinderen: Sacha en Iska van hun dochter Janny (1961) en schoonzoon Ulbe en Tim en Michel van hun zoon Tonny (1966) en schoondochter Bea. "Als er iets bijzonders gebeurt in hun leven, een examen of zo, dan leg ik even mijn hand op de foto. Ik geef ze als het ware een zegen mee", zegt ze. Een prachtig en ontroerend gebaar en de kleinkinderen weten van deze bijzondere handeling van oma. In 1964 wordt dochter Bea geboren die nu gelukkig samenwoont met Marjon de Vos. Ik ben op bezoek bij Be en Chrisje Tuitert en we zitten in de woonkamer met het mooie uitzicht op de weilanden en de bosrand langs de Horsterkamp. Een mooi uitzicht was een belangrijke wens voor een huis in Vorden. "Ja, dat waren we zo gewend vanuit de boerderij", zegt Be. Die boerderij stond in Almen in de buurt van de Warkense Molen, die zij nog kennen uit de tijd dat die nog vol in bedrijf was. Chrisje Gotink uit Leesten en Be Tuitert uit Warken leren elkaar kennen op de toneelvereniging. Be is 10 jaar ouder dan Chrisje, maar het leeftijdsverschil vinden ze geen probleem. Hoewel niet iedereen het zag zitten dat het zou lukken met de boerderij, gaan ze toch na hun huwelijk in 1959 beginnen aan een gemengd bedrijf. Het ging eigenlijk best goed met het bedrijf. Zeker als men bedenkt dat zij regelmatig leerlingen van de landbouwschool in Dronten als interne stagiaires hadden. Met veel plezier kijken ze beiden op die tijd terug. Dat die leerlingen ook een leuke tijd hadden op hun boerderij, blijkt uit het feit dat een aantal van hen nog steeds regelmatig op bezoek komt. In 1975 komt er een einde aan het boerenbedrijf om gezondheidsproblemen van Chrisje en Be wordt vertegenwoordiger. In 1983 wordt hij afgekeurd. Nog zie je bij hem de emotie als hij vertelt over die periode. "Ik durfde in het begin haast niet meer buiten te komen; bang dat de burens, omdat ik er niet ziek uitzag, zouden denken dat ik best aan het werk kon". Het was ds. Dick van Doorn die zijn probleem begreep en Be voorstelde om op de basisschool stencilwerk te verzorgen. Zo komt Be weer onder de mensen en hij leeft helemaal op. Heerlijk vond hij het om zich op deze manier nuttig te maken. Vele jaren stencilt en later kopieert hij o.a. kerkbladen, verenigingsbladen en liturgieën. Chrisje zoekt na de beëindiging van het bedrijf naar studiemogelijkheden. Ze leert typen zonder typemachine, waarbij ze gebruik maakt van een



karton waarop cijfers, letters en symbolen staan. Ze volgt een driejarige catechetenopleiding en raakt daardoor nog meer betrokken bij het kerkenwerk en zij bemoeit zich met de zondagsschool, het ouderlingenberaad en de Wereldgebedsdag en gaat ook weeksluitingen verzorgen. Zowel Chrisje als Be zijn onder de indruk van de predikanten die ze in Almen meemaakten. Op zondag, zeker in de beginjaren van hun huwelijk, fietsen ze 'binnendoor' naar de kerk in Almen. Het gaat goed met de opleidingen die Chrisje volgt. In 1985 rondt ze een MBO-opleiding arbeidstherapie af en gaat door naar het HBO waar ze in 1990 afstudeert met een diploma maatschappelijk werk op zak. Ze werkt 20 jaar in het verpleeghuis P.W. Janssen in Almen en Deventer. Ze maakt dankbaar gebruik van de kennis die ze heeft opgedaan bij het schrijven van haar HBO-scriptie 'Het belang van Groepstherapie'. Ze werkt o.a. met mensen met afasie en andere communicatiestoornissen. Be zit trots te glunderen als ze over haar studies en werk vertelt en hij zegt dat zij voor hem altijd een grote steun is geweest en dat hij, nu hij ouder wordt, dat ook zeer nodig heeft. Na de verkoop van de boerderij en de verhuizing naar Vorden zit Chrisje niet stil achter het dubbele glas aan de Horsterkamp. Ze wordt gevraagd als bestuurslid van de plaatselijke PCOB. Op dit moment is ze waarnemend voorzitter. Een andere passie is de leesclub, waar ze met de andere vrouwen leest en discussieert over de werken van Nederlandse en buitenlandse auteurs. De keuze in 2009 voor Vorden lijkt logisch als je in de hal je jas ophangt. Op de kapstok zijn in het eikenhout twee wapens van de voormalige gemeente Vorden uitgesneden. Chrisje wist niet dat dit de wapens waren van haar nieuwe woonplaats.

Als ik thuis kom kijk ik naar de foto's van mijn kleinkinderen die op de afzuigkap zijn geplakt. "Ik ken nog meer mensen in Vorden die veel van hun kinderen en kleinkinderen houden! Ze heten Be en Chrisje!", mompel ik.

Jan Rigterink

55 jaar getrouwd waren:

dhr. M. Oudenampsen en mevr. H.H. Oudenampsen-Sieverink, Kruisdijk 4, op 8 februari

Alle wel en niet genoemde jarigen en jubilarissen van harte gefeliciteerd!

*Van U wil ik spreken God,
Uw naam bezingen:
eeuwig duurt Uw trouw.
Lied 30^b*

WELKOM EN ADIEU

Zoals ieder huis heeft ook de kerk een voor- en een achterdeur. Zoals iedere familie kent een gemeente een komen en een gaan van mensen. De Protestantse gemeente Vorden verwelkomt in deze rubriek mensen die zich bij onze gemeente voegen en wenst hen die ons verlaten 'tot ziens'. We zullen proberen een ieder die komt en gaat zoveel mogelijk de hand te schudden. In ieder geval voordat namen aan het papier worden toevertrouwd.

De volgende nieuw- ingekomenen heten wij van harte welkom:

- het echtpaar *Ruiterkamp-van Lochem*, overgekomen uit Almen
- het echtpaar *Kolkman-Dunsbergen*
- *dhr. D.J. Engelage*, overgekomen uit Drempt.

We heten u van harte welkom in Vorden en in onze geloofsgemeenschap.

Bericht van verhuizing:

- *dhr. G. Kuipers*, verhuisd naar Rozendaal
- *mevr. G.J. te Velthuis-ten Have*, verhuisd naar Duiven.

We wensen u in uw nieuwe woonplaats al het goede toe.

Bericht van overlijden kregen wij van:

- *dhr. D.J. Beeftink*, op 20 januari 2018

Als gemeente wensen we de nabestaanden de troostrijke nabijheid van God toe

KERKENRAAD

Verdeling pastorale wijken

Welke predikant hoort bij welke wijken:

Ds. Freek Brandenburg wijken Noord binnen en buiten;

Ds. Jan Kool wijken Zuid binnen en buiten;
De as van de wegen binnen de bebouwde kom is de grens van de wijken binnen. Buiten de bebouwde kom behoren alle huizen langs de Ruurloseweg en Zutphenseweg bij wijk buiten Noord.

De wijkouderling in de 4 wijken:

Egbert Markerink wijk Noord buiten;
Corry Peters wijk Noord binnen;
Dick Norde wijk Zuid buiten;
Ds. Jan Kool wijk Zuid binnen, samen met *Riek Klein Bramel*.



*Van touwtjes maakt hij een gesel en hij drijft ze
allemaal het heiligdom uit, ook de schapen en
de runderen; de munten van de wisselaars
strooit hij uit en hun tafeltjes keert hij om.
Tot de duivenverkopers zegt hij: haalt
dit alles hier weg! Maakt van het huis
van mijn Vader geen markthal!*

DIACONIE

Paasbloemengroet.

De Diaconie verzorgt met Pasen een bloemengroet bij gemeenteleden, die ziek zijn of in het afgelopen jaar iemand uit hun naaste familiekring hebben moeten missen.

Er gaat een groet in de vorm van een plantemand naar de Wehmehof en de huizen van Zozijn, ook brengen we een bloemetje naar de huiskamers van de Lindenhof, de Smidsstraat, de Enk, de Hackforterhof en dagopvang De Klimboom.

Op deze manier willen we blijf geven van onze betrokkenheid en meeleven met de gemeente. De diakenen en contactpersonen bezorgen deze groet op Goede Vrijdag of Paaszaterdag. Wij wensen U Gezegende Paasdagen,

De Diaconie.

Begroting 2018

Hieronder treft u in verkorte vorm de begroting 2018 aan van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Vorden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot de penningmeester, Ben Wagenvoort, tel. 553513.

	begroting 2018		begroting 2017		rekening 2016	
baten						
baten onroerende zaken	€	1.350	€	1.350	€	1.349
rentebaten en dividenden	€	1.065	€	1.565	€	941
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€	-	€	-	€	-
bijdragen levend geld	€	4.200	€	4.500	€	4.201
door te zenden collecten	€	6.456	€	6.300	€	7.090
totaal baten	€	13.071	€	13.715	€	13.581
lasten						
lasten overige eigendommen en inventarissen	€	83	€	55	€	76
afschrijvingen	€	-	€	-	€	116
pastoraat	€	-	€	-	€	-
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€	450	€	450	€	574
verplichtingen/bijdragen andere organen	€	3.107	€	3.510	€	3.228
salarissen	€	-	€	-	€	-
kosten beheer en administratie	€	100	€	200	€	171
rentelasten/bankkosten	€	200	€	350	€	416
diaconaal werk plaatselijk	€	4.785	€	3.550	€	2.623
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€	2.250	€	2.050	€	3.186
diaconaal werk wereldwijd	€	5.582	€	6.500	€	11.039
totaal lasten	€	16.557	€	16.665	€	21.429
Saldo baten - lasten	€	3.486-	€	2.950-	€	7.848-

KERKRENTMEESTERS

De Actie Kerkbalans 2018 is weer achter de rug. Dit jaar was de laatste keer dat de vrijwilligers van de voormalige Gereformeerde Kerk en de voormalig Hervormde Gemeente Vorden apart op pad gingen voor de Actie Kerkbalans. Dit kon nog niet anders omdat het ledenbestand van beide kerken nog niet was samengevoegd.

Op 7 februari jl. kon men de toezeggingsformulieren inleveren in de Voorde hetgeen in grote getale is gebeurd. Inmiddels zijn alle leden nu in één bestand gevoegd en zijn de toezeggingen, die tot nu toe zijn ontvangen, in de financiële administratie verwerkt.

De totale opbrengst is op dit moment een bedrag ad € 149.872,-; de begroting voor 2018 is gebaseerd op € 171.000,-. Dit geeft een teleurstellend resultaat te zien. De kerkenraad zal zich dan ook beraden hoe dit verlies in de toekomst gecompenseerd gaat worden.

De kerkrentmeesters willen iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet door ook dit jaar weer door weer en wind op pad te gaan.

Met vriendelijke groet,
namens het College van kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Vorden

Janny Bosch, administrateur

Giften

via mevr. J. Tuinman	€ 5,00 Bloemengroet
via mevr. J. Harmsen	€ 10,00 Algemeen Kerkenwerk

EVANGELISATIE-COMMISSIE

Ont-moeten

Hospice Rozenheuvel in Velp is een hospice dat gerund wordt door het Leger des Heils. Zeer ernstig zieke mensen die meestal in het laatste stadium van hun leven zijn, kunnen daar terecht voor deskundige palliatieve zorg in een veilige omgeving. Ook kunnen gasten kortdurend worden opgenomen voor een analyse van de klachten die zij ervaren zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid, verwardheid en onrust, waarna getracht wordt om die klachten te verminderen, zodat de patiënt weer een poosje naar huis kan. Voor sommige mensen is thuis wonen in deze laatste periode van het leven geen optie meer, dan is Rozenheuvel hun laatste thuis. Tijdens het ont-moeten op

zondag **4 maart a.s.** komt Agathe van der Vate uit Velp over dit mooie werk vertellen. Zij is al vele jaren als vrijwilliger betrokken bij het hospice Rozenheuvel. Zondag 4 maart a.s. van 19.00 u tot 19.45 in het Achterhuus, Zutphenseweg 13 in Vorden.

RAAD VAN KERKEN

De Passie 2018 – “Het Kruis helpen dragen”

Op 3 locaties in de Achterhoek

Wat in 2014 in Vorden op Goede Vrijdag begon met een stille Tocht en aansluitend een eigentijdse viering van De Passie is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek De Passie beleeft dit jaar haar eerste lustrum. Dit jaar zijn er twee vieringen in Vorden, één in Rietmolen en – voor het eerst - ook één in Beltrum.

Het Passieteam van de HH 12 Apostelen heeft opnieuw een viering over de laatste dagen van Jezus van Nazareth gemaakt. Dit jaar gaan we in de schoenen staan van een getuige uit het volk, Simon van Cyrene. Hij werd gevraagd het Kruis van Jezus mee te helpen dragen. Zijn verhaal en dat van anderen die langs de weg staan zijn het uitgangspunt voor deze vijfde Passie.

Je kruis dragen én anderen helpen hun kruis, hun lijden, te dragen is een thema waar iedereen mee te maken krijgt in het leven. Soms worden wij, net als Simon van Cyrene, gevraagd om te helpen bij het lijden van de ander, dichtbij en ver weg, of het ons uit komt of niet. In de wereld worden nog steeds miljoenen mensen getroffen door oorlog, terreur, misbruik, geweld, honger, uitbuiting en sterven een mensonwaardige dood. Dichtbij, in



onze eigen omgeving hebben we soms ook te maken met eenzaamheid, onverdraagzaamheid, onbegrip, ziekte en dood. Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth geeft ons daarin hoop en troost en misschien ook richtingwijzers voor het helpen van anderen in hun nood.

Met verhalen, liederen en beelden geven we ook dit jaar weer vorm aan het lijdensverhaal. Het verhaal zelf, verteld door de voorgangers, wordt afgewisseld met confronterende beelden en poëtische en actuele teksten. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door projectkoren, solisten en een combo. Zo hopen wij opnieuw het Passieverhaal tot een onvergetelijke indringende gebeurtenis te maken.

De Passie in de Achterhoek – data en tijden

- Maandag **26 maart** om 20.00 uur, Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming kerk in Beltrum.
- Witte Donderdag **29 maart** om 20.00 uur, Sint Caeciliakerk in Rietmolen
- Goede Vrijdag **30 maart** om 15.00 uur, Christus Koning Kerk in Vorden
- Goede Vrijdag **30 maart** om 19.30 uur, Christus Koning Kerk in Vorden

Stille Tocht Vorden: Het Kruis helpen dragen

In Vorden zal er om **14.30 uur** voorafgaand aan de Passie een Stille tocht zijn. Het Kruis zal door vrijwilligers worden megedragen en gaat langs de kerken van Vorden. Het is een korte tocht. Bij de kerken aangekomen wordt er stil gestaan bij en gebeden voor de mensen die wereldwijd en dichtbij een kruis te dragen krijgen in hun leven. De tocht begint bij de RK kerk Christus Koning (Het Jebbink 8) en zal daar ook eindigen met aansluitend de eerste viering van de Passie om 15.00 uur. De mensen die meelopen krijgen vooraf al een toegangskaart voor de viering van 15.00 uur. Voor de kruisdragers worden plaatsen gereserveerd.

Wilt u tijdens de Stille Tocht meehelpen het kruis te dragen?

Wilt u meer informatie?

Mail naar: projectkoordepassie@gmail.com.

Of bel naar: Secretariaat HH. Twaalf Apostelen, 0575 – 711310

Het Passie team, verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving van deze Passie, bestaat uit Jan te



Plate, Frank Sterenborg, Jaap van Kranenburg, Wil Matti en Margriet te Morsche.

BERICHTEN UIT VORDEN

Dorpskerk Vorden, religieus én cultureel midden in het dorp

De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Vorden heeft er in haar nu bijna 4-jarig bestaan mede toe bijgedragen dat de Vordense Dorpskerk zich in Vorden en wijde omgeving heeft geprofileerd als een voorbeeldige symbiose tussen religie en veelomvattende cultuur.

Met inmiddels een Vriend(inn)en bestand van nog net geen 125 weet zij zich hierdoor gezegend met een degelijk financieel fundament voor alle activiteiten die zij ontplooit in de Dorpskerk. Dit vertaalt zich ook in een gestage toename van bijv. het aantal concertbezoekers.

Een van de jaarlijkse hoogtepunten in het concertprogramma is het Passieconcert voorafgaand aan Pasen.

Na tweemaal de Johannes Passion van J.S. Bach, mede dankzij de samenwerking met het Cultuurfonds Vorden en fBach uit Tilburg, in huis te hebben gehad, is er besloten om de 'JP', zoals dat in vakjargon heet, om de twee jaar uit te voeren en in de programmering van het andere jaar iets heel anders te doen. Maar wel Passiemuziek. Immers, er is ontzettend veel meer gecomponeerd, speciaal voor die tijd.

Dit jaar is de keuze voor het Passieconcert op **10 maart** aanstaande gevallen op de Cantate BWV 1083 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 'Tilge, Höchster, meine Sünden' Psalme 51. Een

Stabat Mater. De link met het Stabat Mater van Battista Pergolesi zal duidelijk zijn tijdens de uitvoering.

Na de pauze wordt de redelijk onbekende 'Markus Passion' van Reinhard Keiser (1674-1739) uitgevoerd. Veel zult u herkennen in deze prachtige Passions-muziek, want de nog jonge Johann Sebastian hoorde als jongeling deze muziek. Dat heeft hem mede geïnspireerd in zijn latere Passions-composities.

De solisten, het koor en het orkest staan weer onder de leiding van dirigent Arjan van Baest die het voormalige fBach, thans het 'Appassionata Consort', uit Tilburg dirigeert.

Solisten zijn: Rianne Wilbers sopraan, Lester Lardenoye alt, Jelle Leistra tenor, Maarten van den Hoven tenor en Mark Ellis Gough bas.

Datum: Zaterdag 10 maart 2018 aanvang 19.30 uur in de Dorpskerk.

Voorafgaand aan dit concert reist Arjan van Baest op zaterdag 3 maart af naar Vorden.

Hij geeft dan een muzikale introductie, met een violist en PowerPoint-presentatie, over bovenstaand programma

Datum: zaterdagavond 3 maart van 20.00 tot plm. 21.00 uur in de VOORDE.

Als u voor het Passieconcert op 10 maart een kaartje in de voorverkoop koopt of een kaart reserveert dan is de toegang tot de introductie op 3 maart gratis. Inclusief op 3 maart gratis koffie/thee en een drankje. Plus een uitstekende plaats tijdens het concert op 10 maart.

N.B. Reserveren, zie hieronder, voor deze introductie wordt op prijs gesteld.

Passieconcert zaterdag **10 maart 2018**. Aanvang 19.30 uur.

Toegang €25,00 (incl. tekstboekje) < 16 jaar gratis.

Kaarten: Aan de kerk voor het concert.

Voorverkoop: Bruna, Raadhuisstraat, Vorden.

Reserveren:

www.vriendenvandedorpskerkvorden.nl,
concerten@vriendenvandedorpskerkvorden.nl of
bel met 0575-556381.

*Ben Godtschalk
Concertorganisatie en PR*

Lezing Wereldreligies

De PCOB afdeling Vorden komt bijeen op donderdagmiddag **22 maart a.s., aanvang 14.00 uur** in De SooS/Dorpscentrum, Vorden.

Dan hoopt voor ons te spreken de heer Rob van Eck uit Doorwerth over de 5 Wereldreligies. De

heer van Eck is ongeveer 2 jaar geleden geweest met zijn toespraak over de 7 Wereldwonderen.

Dat viel zo goed in de smaak dat hij weer is gevraagd een spreekbeurt te houden. Het is een bijzonder actueel onderwerp, dat veel belangstelling waard is. Komt allen!

Het bestuur



Ouderenkring

Op 1 februari was mevr. K ten Grotenhuis onze gast, via een PowerPoint presentatie liet ze ons mee genieten van alles wat er groeit, bloeit en leeft op de Gorsse Heide.

Een interessante middag was het ook op 15 februari. Judith Post en Jacolien Bakering van de Huisartsenpost Zutphen kwamen vertellen hoe het gaat bij de post.

Het wie, wat, waar en waarom zijn de vragen als je belt. Zo kunnen ze goed inschatten wat er aan de hand is, of er een dokter moet komen of dat je op afspraak naar de huisartsenpost moet.

De volgende middagen zijn op donderdag **1 en 15 maart** om kwart over 2 in De Soos.

U bent van harte welkom!

Groeten van Erna-Willy-Tea.

morgengebed

*vanuit
de vroege morgenstille
dank ik U
simpelweg
voor
de zon in het blauw
de boom in het groen
de vogel in de lucht
de herinnering
in een lach
en
voor
Uw liefde
in dit al*

Oeke Kruythof



Amnesty international

Zondag 4 maart

Schrijfactie India: mogelijk levenslang voor inheemse Adivasi-activisten



Judhishtira Jena en Babula Samal verzetten zich op een vreedzame manier tegen de activiteiten van een staalbedrijf in de oostelijke Indiase deelstaat Odisha. Ze werden in december 2017 opgepakt en kunnen levenslang krijgen.

Ze demonstreerden toen met duizend andere leden van de inheemse Adivasi-gemeenschap tegen de komst van een staalfabriek op hun land. De politie gebruikte traangas en wapenstokken om hen uiteen te slaan.

Judhishtira Jena en Babula Samal worden beschuldigd van onrust stoken en poging tot moord. In maart 2017 kondigde de staalfabrikant namelijk aan de fabriek te willen sluiten en het land te willen teruggeven aan de autoriteiten van de deelstaat. Maar kort daarna kondigde een andere fabrikant aan op die plek een fabriek te openen.

Na afloop van de dienst op **4 maart** kunt u deze Amnesty actie ondersteunen door uw handtekening te plaatsen op de petitielijst.

Maandelijks meedoen aan onze schrijfacties kan natuurlijk ook. Hiervoor kunt u zich via e-mail aanmelden bij dick@star-bultsma.eu. Van harte aanbevolen.

Zang- en ontmoetingsdienst Achterhoek

Zondagavond **8 april** is er in Zelhem een zang- en ontmoetingsdienst georganiseerd door “Stichting de Opdracht”, die zal plaatsvinden in “Cultureel centrum De Brink”, Stationsplein 12 (Ingang zaal via parkeerplaats achterzijde, Industrieweg). In deze bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, hoopt Ds. J. Bakker uit Goor voor te gaan. De toegang is vrij, wel is er een collecte. Na afloop is er koffie

Voor meer info: 0314-622878 of www.stichtingdeopdracht.nl



Jubileum PDC De Herberg

In 2018 viert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek haar 25-jarig jubileum met verschillende feestelijke activiteiten.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken zijn.

Op tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van de Herberg geopend, mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken.

Precies 25 jaar na de opening, zal op **26 mei** een jubileumdag gehouden worden met 's morgens een dankdienst in de Vredebergkerk in Oosterbeek en daarna een feestelijk programma op het terrein van de Herberg. Verder worden, verspreid over het hele jaar, jubileumconcerten georganiseerd in Kampen en Gorinchem en in het Koetshuis van de Herberg.

Speciaal voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal medewerkers en leden van pastorale teams wordt op **19 april** in het Koetshuis een Symposium gehouden. Het thema van deze dag is "Zielzorg aan hedendaagse gelovigen."

Sprekers zijn deze dag Dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen individuele gelovige en geloofsgemeenschap) en Ds. Margriet van de Kooi (De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk). Ook is er een ronde tafelgesprek met onder andere de heer Anne van Laar.

Voor meer informatie: zie de vernieuwde website van de Herberg www.pdcdeherberg.nl of neem contact op met de directeur Henk Meuleman hmeuleman@pdcdeherberg.nl

VAN DE REDACTIE

Nieuwe naam!

De naam INFO is alweer 14 jaar geleden als werktitel ontstaan toen we ons bezighielden met het ontwerpen van een geheel nieuw kerkblad voor Hervormd en Gereformeerd Vorden. Het was ook een verlegenheidsnaam omdat er in die tijd en sindsdien geen betere aangedragen werd, maar raakte ook snel ingeburgerd.

Nu we herenigd zijn en Protestantse gemeente Vorden heten, is het de hoogste tijd om het kerkblad op te frissen en van een nieuwe naam te voorzien.

Wij ontvingen een aantal suggesties waarvoor onze hartelijke dank. Uiteindelijk heeft de kerkenraad besloten één van de voorstellen als naam te gebruiken voor ons kerkblad, nl. VOOR al.

Alles wat over voor (= pro) hierboven is gezegd, is ook in deze naam aan betekenis opgeslagen: in Vorden ergens positief voor staan.

Het .. al, speels in een ander lettertype aan het strakker vormgegeven VOOR toegevoegd, wil in het kort onze 'missionstatement' toevoegen: er voor Vorden zijn. Als Protestantse gemeente willen we een open, voor iedereen toegankelijke gemeente zijn die niet alleen naar binnen en naar boven, maar ook naar buiten gericht is.

Tenslotte drukt de naam 'VOOR al' onuitgesproken uit wat onze prioriteit is: Jezus Christus en zijn Evangelie.

Voorop dit maartnummer

KOM'R IN staat er op de watermolen bij kasteel Hackfort! Alles over luiwerk, assen, poelies en hoe er niet alleen gemalen wordt, maar óók hout gezaagd kan worden (wat dan ook geregeld gebeurt) op de waterkracht van de Baakse beek. Eén van de geweldige vrijwilligers legt je dit alles uit en kan het je laten zien tussen 10.00 en 16.00 uur, iedere zaterdag.

Hier zit Bas Oonk, na z'n boterhammetje en koffie genuttigd te hebben even 'uit te puffen' bij een lekker snorrend kachelkje. Op zich al een museumstuk. Nee, niet Bas!

Helen

Belangrijke rekeningnummers



Protestantse gemeente Bankrekeningnummers

Kerkrentmeesters:

IBAN-nummer NL60 RABO 0366 4012 46

IBAN-nummer NL 21 FVLB 0635 8171 79

Collectebonnen:

Bestellen collectebonnen s.v.p. geld overmaken en vermelden hoeveel vel van €10,- en/of € 20,-. Elk vel heeft 20 coupures. Het wordt thuis bezorgd.

Diaconie en zending:

IBAN-nummer: NL57 RABO 0366 4018 82

Evangelisatiecommissie:

IBAN-nummer NL39 FVLB 0227 0710 77

"Geldwervingscommissie restauratie Dorpskerk"

IBAN-nummer NL73 RABO 0366 4474 75

KERKELIJKE GEGEVENS

Predikanten:

Ds. Jan Kool, Venhorstinkweg 4, 7251 PE Vorden,
tel. 55 35 76. Bereikbaar: di t/m vr. 9.00- 10.00 u.
E-mail: jan1.kool@planet.nl

Ds. Freek Brandenburg, Gendringseweg 52a, 7122 LV Aalten,
tel. 0315- 61 73 03, 06- 46 66 78 57.

Bereikbaar: woensdag- + donderdagochtend 9.00- 10.00 uur.
E-mail: fw.brandenburg@hetnet.nl

Kerkenraad:

Voorzitter: Jan van Pijkeren, tel. 0573- 46 05 55
E-mail: janvanpijkeren@hotmail.com

Scriba: Marian Kroesbergen, Postbus 31 7250 AA
Vorden. tel. 553916

E-mail: scriba@protestantsegemeentevorden.nl

Ouderlingen:

Sabine Blaak, Overweg 2, tel. 47 08 48.

E-mail: ouderlingen@protestantsegemeentevorden.nl

Jeugdouderling:

Wilma Hebbink, Brinkerhof 26, tel. 55 28 20.

E-mail: hebbinkwilma@gmail.com

Kerkrentmeesters:

Bert Mulderij, Hengeloseweg 13,

tel. 55 34 07. E-mail:

kerkelijkbureau@protestantsegemeentevorden.nl

Diaconie:

Arend-Jan Menkveld, Eikenlaan 10, tel. 55 42 48.

E-mail: diaconie@protestantsegemeentevorden.nl

Organiste:

Mirjam Berendsen, Berend van Hackfortweg 44,

tel. 55 54 54. E-mail:

mirjamberendsen@protestantsegemeentevorden.nl

De Voorde / Kostenersdienst:

Kerkstraat 2, tel. 55 17 12, 06- 57 91 94 58.

E-mail: de.voorde@hotmail.com

Ledenadministratie:

Kerkstraat 2, tel. 55 17 12. E-mail:

de.voorde@hotmail.com

Kerkelijk bureau:

Janny Bosch, Ruurloseweg 47a, tel. 55 11 03.

Bereikbaar: dinsdagavond 19.00- 21.00 uur

Postadres: Postbus 31, 7250 AA Vorden.

E-mail:

kerkelijkbureau@protestantsegemeentevorden.nl

Algemeen e-mailadres:

info@protestantsegemeentevorden.nl

Kindernevendienstcommissie:

Ineke Fröling, Reoordweg 4, 7251 JJ Vorden.

tel. 55 36 17. E-mail: i.froling@planet.nl

Kinderoppas:

Rachel Wichers, De Doeschot 38, tel. 52 06 76.

E-mail: rachelwichers@gmail.com

Evangelisatie Commissie:

Carolien Brouwer, Nieuwstad 23, tel. 55 10 60.

E-mail: ec-vorden@live.nl

Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa:

Arend-Jan Menkveld, Eikenlaan 10, tel. 55 42 48.

E-mail: a.menkveld@kpnmail.nl

Verjaardagsfonds:

Rikie en Dick Norde, Ruurloseweg 48,

tel. 55 16 22. E-mail: rikienorde@hotmail.com

Coördinator bloemengroet en mededelingen:

Gerda Brummelman, tel. 55 19 62. E-mail:

gerdabrummelman@kickxl.nl

Gegevens uiterlijk op donderdagavond aanleveren.

Autorijdienst:

Harriët Schouten, Hoekendaalseweg 5,

7251 RM Vorden, tel. 55 25 49

Wim Wassink, Burg. Vunderinkhof 11,

7251 XA Vorden, tel. 47 02 51.

E-mail: w.wassink1952@kpnmail.nl

Beheer Achterhuis en Gereformeerde kerk:

Anita en Henri Eskes, tel. 55 44 22 / 06-12 14 61 09.

E-mail: a.h.eskes@kpnmail.nl

Zondagsbrief:

tel. 47 07 30. E-mail: post.zondagsbrief@live.nl

Redactie kerkblad:

E-mail: kerkbladvorden@gmail.com

Website:

Jan Rigterink, tel. 55 29 33.

E-mail: jan@familierigterink.nl

www.protestantsegemeentevorden.nl

KERKDIENSTEN

**** Protestantse gemeente Vorden ****

Alle diensten worden gehouden in de Dorpskerk tenzij anders vermeld

Zondag 4 maart

10.00 uur: ds. J. Kool, muzikale medewerking Cees van Dusseldorp
1^e C: Voorjaarszendingsweek KiA: Papoea (LA); 2^e C: Eredienst en pastoraat
Kinderoppas: Emmelien Verzijden; kindernevendienst: Ineke Fröling

Zondag 11 maart

10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg, muzikale medewerking Dick Boerstool
1^e C: Binnenlands diaconaat; 2^e C: Vorming en Toerusting
Kinderoppas: Rachel Wichers; kindernevendienst: Marja Westervoore

Woensdag 14 maart Bidstond voor gewas en arbeid

19.30 uur: ds. J. Kool

1^e C: Diaconaal werk; 2^e C: Eredienst en pastoraat

Zondag 18 maart

10.00 uur: ds. J. Kool, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Wilbert Berendsen
1^e C: 40-dagentijdcollecte KiA: India (LA); 2^e C: Eredienst en pastoraat
Kinderoppas: Rachel Wichers; kindernevendienst: Carin Wagenvoort

Zondag 25 maart **Palmzondag**

10.00 uur: ds. J. Kool en dhr. J. Harmsen, m.m.v. het kinderkoor o.l.v. Piet Piersma
1^e C: Kerk in Actie: Noord-Oeganda (LA); 2^e C: Plaatselijk jeugd- en jongerenwerk
Kinderoppas: allemaal; kindernevendienst: allemaal

19.00 uur: Zangdienst "Vorden zingt"

drs. J. Lotterman uit Utrecht

1^e C: Evangelisatiecommissie; 2^e C: Plaatselijk kerkenwerk

Donderdag 29 maart Witte Donderdag

19.30 uur: ds. F.W. Brandenburg

1^e C: Het Passion; 2^e C: Eredienst en pastoraat

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag Viering Maaltijd van de Heer

10.00 uur: ds. H. Westerink uit Vorden

1^e C: Het Passion; 2^e C: Eredienst en pastoraat

19.30 uur: ds. J. Kool

Geen collectes

Zaterdag 31 maart Stille Zaterdag Paasnachtwake

22.00 uur: ds. F.W. Brandenburg

Geen collectes

Zondag 1 april **PASEN**

10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg en ds. J. Kool, m.m.v. het Vordens Koperensemble

1^e C: Diaconaal werk(Paasbloemengroet); 2^e C: Landelijk jeugdwerk

Kinderoppas: Rachel Wichers; kindernevendienst: Harriët Schouten en Ingeborg Heijenk