



Ter overdenking: "Pelgrimeren"
Jeugdpagina: Vakantiekleurplaat

Aanleveren kopij via e-mail

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij per e-mail aan te leveren. Hierdoor is snelle verwerking bij Print2Pack mogelijk.

Kopij inleveren volgend Kerkblad

Voor het september-nummer dient de kopij (ook de e-mails...) te worden ingeleverd vóór **16 augustus 2018 19.00 uur**.

Verschijning: twee weken na inleverdatum

Inleverdata daaropvolgende nummers

20 september, 18 oktober,
15 november

Inleveradres:

H. Uittenbroek-Brummelman
Nieuwstad 33

E-mail: kerkbladvorden@gmail.com

B.v.d. de redactie

Redactie:

Mw. H. Uittenbroek, tel. 55 37 08

Dhr. R. Ilbrink, tel. 55 26 66

Mw. G. Lotterman, tel. 55 19 64

Mw. M. Haijink, tel. 55 50 23

Mw. E. Verzijden-Schadee, tel. 47 07 30

Tekening omslag:

Mw. Helen Niemeijer, tel. 55 32 16

Kosten:

De kosten van een jaargang van *VOORal* bedragen ongeveer € 16,50.

Uw vrijwillige bijdrage daarvoor wordt u per acceptgiro gevraagd.

Adreswijzigingen en opzegging:

Zie onderstaand adres

Verspreiding:

De heer M. Heusinkveld

Het Jebbink 57

7251 BK Vorden

Tel. 552758

m.heusinkveld@zonnet.nl

Juli/Augustus 2018

zo 1 jul	19.00 uur	Bijeenkomst Ont-moeten	Het Achterhuus
ma 2 jul	19.00 uur	Kerkgebed	Dorpskerk
ma 30 jul tm ma 20 aug		Vakantie ds. Freek Brandenburg	

Deze agenda is verre van volledig. Nadruk ligt op bijzondere gebeurtenissen en de start van kring- en vergadercycli.

Ter overdenking: *Pelgrimeren*



Juli is de maand van de Nijmeegse vierdaagse. Dit jaar wandelen al weer voor de 102e keer velen de dertig, veertig of vijftig kilometer per dag. Met grote inzet en groot saamhorigheidsgevoel zetten de wandelaars een geweldige prestatie neer. Wandelen is een inspanning van de menselijke maat. In precies het juiste tempo gaat het landschap aan je voorbij. De dingen om je heen gaan niet te snel. Wat moet komen zie je al op tijd en stap voor stap *kan* je er aan voorbij. In onze haastige tijd staat dat in contrast met bijna alle andere leefomgevingen waarin we ons bevinden. Wat moeten we ons vaak haasten, in het werk, wanneer je boodschappen moet doen en overall roept de reclame je toe dat je snel moet beslissen. Je zou de kansen in het leven anders mislopen!

Wandelen geeft ook gelegenheid samen op te lopen. In oude tijden wisten de pelgrims dat al. Wandelen is zo een manier om samen kerk te zijn. Pelgrims gingen het vaak meer om de weg die ze samen met anderen liepen dan om waar je naar toe ging, het doel van de reis. Dat doel was gedurende de reis hetzelfde, maar de omgeving veranderde en de

mensen waar je mee optrok ook. Door Vorden loopt het Pieterpad, een wandelroute met een naam geïnspireerd op de oude pelgrimswegen. Als je van noord naar zuid loopt is dat net zoals de oude pelgrimswegen in Europa georiënteerd waren. Van Pieterburen in Groningen gaat het naar de Sint-Pietersberg in Limburg en daar wil het naar het schijnt niet eindigen: aan het eind loop je boven alles uit met een wijds uitzicht, haast eindeloos.

Op sommige plaatsen kan een stadspelgrimage gemaakt worden. Dan loop je van plaats naar plaats in de stad, een tocht langs diaconale plekken uit verleden en heden. Onderweg sta je stil op de plekken die vroeger of nu herinneren aan de christelijke dienst van zorg of solidariteit. Daar kan je een moment stil bij zijn, bidden of zingen.

In een tijd dat geklaagd wordt dat de kerk leegloopt, is het aardig te bedenken dat het ware ook steeds weer met lopen begint. Jezus zei: Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

Ds. Freek W. Brandenburg

BIJ DE KERKDIENTEN

Op zondag **1 juli 2018** te 10.00 uur gaat ds. F.W. Brandenburg voor, de lezing is uit Marcus 5:22-43: Het dochtertje van Jairus. Het thema zal zijn: Geraakt worden.

Op zondag **8 juli 2018** te 10.00 uur gaat ds. H.G. Teeuwen uit Borculo voor.

Op zondag **15 juli 2018** te 10.00 uur gaat ds. F.W. Brandenburg voor. Hij zal lezen Marcus 6:6b-13: De uitzending van de 12 discipelen. Het thema zal zijn: Een boodschap doen.

Op zondag **22 juli 2018** te 10.00 uur gaat oud-Vordenaar ds. J. Oortgiesen uit Ede voor.

Op zondag **29 juli 2018** is mevr. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink voorganger, terwijl er 's avonds om 19.00 uur een 'Vorden zingt'-dienst is, waarin ds. Witmer uit Westerhaar voorgaat.

Op zondag **5 augustus 2018** zitten we bij mooi weer buiten in de 'Groene Kathedraal'. Ds. E. Fokkema uit Twello gaat op deze morgen om 10.00 uur voor.

Op zondag **12 augustus 2018** te 10.00 uur gaat ds. H. Westerink voor.

Op zondag **19 augustus 2018** te 10.00 uur gaat mevr. ds. P. Kramer uit Laren voor.

Op zondag **26 augustus 2018** is ds. F.W. Brandenburg voorganger. In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer en het thema is: 'Wat heb je nodig?'. We lezen Marcus 8:1-21.

Op zondag **2 september 2018** verwelkomen we ds. Wilma Onderwaater uit Aalten weer.



De gemeente moet missionair zijn, bron van apostolische levendigheid, steeds op zoek naar vorming en gestalte in het dagelijks leven.

Zomerzangdienst

“Vorden zingt”

Ook deze zomerperiode kunnen we weer een avond heerlijk zingen in de Dorpskerk en wel op zondagavond **29 juli** om 19.00 uur. Liedereren die op verzoek aangevraagd zijn. De muzikale begeleiding hierbij is in handen van organist dhr. Henk Kloosterboer uit Zutphen. Hij zal Cees van Dusseldorp gaan vervangen die, zoals bekend, verhuisd is naar Harderwijk.

Verder is er een korte overdenking door ds. H.L. Witmer uit Hengelo (Ov.)

Na afloop staat de koffie klaar en kan er gezellig nagepraat worden en de boekentafel is er ook weer.

GEMEENTEBERICHTEN

Vanuit Geurinks Groteman

Dit jaar gaan we de eerste weken van augustus met vakantie. Van **30 juli tot en met 20 augustus** zijn we in het buitenland. Andere jaren wisten we al ruim van te voren waar het doel van de reis zou zijn. Deze keer weten we alleen dat we waarschijnlijk de tweede helft van de schoolvakantie weg zijn en het begin van de schoolvakantie nog thuis zullen zijn. Onze aandacht vooraf gaat namelijk niet zo uit naar onze vakantiebestemming, want het wordt tegen die tijd spannend in huiselijke kring. Onze dochter verwacht een kleine in juli! Al eerder schreef ik op deze plaats dat het zo veel uit kan maken van welke kant je de dingen in het leven bekijkt. Dat maken wij mee deze maanden: een mooie reis is geweldig en kan zorgen voor afleiding en ontspanning, maar wanneer er zoiets als een geboorte is aangekondigd dan beleef je het toch weer anders.

En zo gaat het deze maanden in de kerk net zo. Het kerkelijk leven gaat door na het vertrek van ds. Kool. Straks zal er weer een nieuw kerkelijk seizoen beginnen. De startdienst is in voorbereiding en daarna zullen de verschillende kerkelijke activiteiten weer van start gaan. Toch is het dit jaar een beetje anders, want er is een activiteit bijgekomen: een zoektocht naar een nieuwe predikant.

Veel gaat zoals eerdere jaren en toch is het anders. Vanuit de pastorie in Aalten wens ik de gemeenteleden die het beroepingswerk op zich hebben genomen alle zegen toe op hun werk.

Momentje

Uit het boekje ‘Leven als Christen’ van Rowan Williams:

Ook wij hebben Gods stem gehoord; ook wij zijn gezegend met dezelfde woorden die Hij uitsprak over zijn enige Zoon: ‘Jij mag Mij Vader noemen!’

Ds. Freek W. Brandenburg

Woordelijk

Woorden die mij zeggen:

Geloof in jezelf, heb vertrouwen.

Weet dat er een kracht in je leeft

die je helpt bij alles wat je overkomt.

Je mag de Geest ervaren als het beste in jezelf.

Maar stel je wel open voor de adem van God.

Neem de tijd om te luisteren naar anderen,

samen te vieren en samen te zingen.

Maar neem ook de tijd om stil te worden voor

gebed

en God op het spoor te komen.

Om zo die geestkracht te vinden

en er mee aan het werk te gaan.

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

Een gesprek van mens tot mens!

Wilt u een persoonlijk gesprek,
bel ons dan.

ds. F. W. Brandenburg
tel 06 - 46667857,
of uw wijkouderling.



Gewoon doen!

KERK EN JEUGD

Van de kindernevendienst

In het vorige kerkblad stond een oproepje voor nieuwe leiding voor de kindernevendienst. We hebben nog geen reacties (chr.wichers@gmail.com).

Denkt u er nog eens over of het iets voor u is? Kom gerust een keer kijken!

We namen afscheid van Merel Boerstool en Sophie Lam. Zij gaan na de zomervakantie naar de middelbare school. We wensen Merel en Sophie Gods zegen toe!

Voor jullie allemaal een fijne vakantie toegewenst. De kindernevendienst gaat gewoon door dus kom gerust!

*Hartelijke groeten van de leiding
van de kindernevendienst*

Schoenendoosactie 2018.

Hallo allemaal,

Op 14 juni jl. waren we als Schoenendooscommissie weer bij elkaar. De eerste afspraken zijn gemaakt.

De dienst, waarin we de actie afsluiten, is op 11 november in de Christus Koning Kerk; ds. Freek Brandenburg is de voorganger.

Eind oktober worden de actiefolders in de beide kerken en op de scholen De Kraanvogel en De Hoge Voorde uitgedeeld.

In het oktobernummer van het kerkblad VOORal volgt uitgebreide informatie m.b.t. de actie.

Verder zijn wij op zoek naar mensen, die het leuk vinden om mee te denken en mee te helpen in de organisatie van de actie. Ouders b.v. van de scholen die meedoen. Maar ieder ander, die zich aangesproken voelt, kan en mag ook reageren, graag zelfs. Dit op onderstaand mailadres: hebbinkwilma@gmail.com of tel. 0575 552820.

*Hartelijke groeten namens de commissie,
Christien Stokkink-Smallegoor.*

IN MEMORIAM

Reina Pelgrum

Op 22 mei is overleden *Reintje Pelgrum-Rietman*. Ze werd geboren op boerderij Het Heegken in Delden. Ook toen ze verhuisden bleven ze in deze buurtschap wonen en daar groeide ze op, als jongste van een 3-tal kinderen (een broer en een zus!). In 1949 trouwde ze met Hendrik Pelgrum. Dat betekende inwonen op de boerderij aan de Geurkenweg. Bepaalde ruimte, waar ook tante Mieke, de invalide zus van ope een plekje om te wonen vond. Later kwamen Reinie en Han daar nog bij. Reina verloochende haar afkomst niet, was 100% boerin. Koeien melken, dat deed ze graag. Ze heeft er zelfs les in gegeven. En de siertuin: wat hield ze van bloemen. De kleinkinderen hebben zich daardoor laten inspireren tot een prachtig positief bloemstuk, omdat oma zo gek was op bloemen. Zo eind 50er jaren verhuisden ze naar een boerderij aan de Lindese Enkweg. Met veel meer ruimte en uitbreidingsmogelijkheden. Dat was een schot in de roos.

Ze was behoorlijk sociaal. Op diverse manieren actief in het verenigingsleven, betrokken bij de oprichting van Vrouwen van Nu en van Tafeltje-dek-je, als voorzitter... En vaak kwam naar voren: doen en niet zeuren. Zo was ze: voor gevoeligheden moest je niet bij haar zijn. Ze was doortastend. Ze kon hard zijn. Ze wist wat ze wou en ze kon veel voor een ander over hebben. In 1986 moest Hendrik het kalmer aan gaan doen wegens gezondheidsproblemen. Ze trokken toen in het geschikt gemaakte voorstuk van de boerderij aan de Geurkenweg, waar Reinie en Paul eerder in het achterstuk waren komen wonen. En daar hebben ze vele jaren in goede harmonie gewoond. Tot in 2004 Hendrik is overleden. Een tijdlang heeft ze nog goed gekund, totdat er signalen kwamen van beginnende dementie. In 2014 was ze zover dat ze naar de Wehme wilde. Met heel veel plezier heeft ze daar op de Delle gewoond. Mede omdat ze zo goed overweg kon met buurvrouw Gerrie. Veel contacten had ze, maar speciaal wil ik noemen hoe liefdevol Reinie en Paul met haar zijn omgegaan. Eerst toen ze samen woonden, en daarna ook toen ze naar het dorp was gegaan. De dementie werd erger. Begin mei verhuisde ze naar de Hackforterhof. Nog geen 3 weken heeft ze daar gewoond. Tot ze die dinsdag plotseling is overleden, 93 jaar oud. In

de dorpskerk hebben we afscheid genomen met de wijze woorden uit Spreuken 3: 6, waarmee Reina en Hendrik hun huwelijk ooit waren begonnen: "Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken." Hem kennen is weten waar het God om te doen is, waar zijn hart ligt. Dat het bij Hem om de liefde draait, zoals Jezus dat in woord en daad heeft laten zien. Is ook weten dat de liefde in alle komen en gaan de kern is, waarmee je voort kunt en die blijvende waarde heeft. We wensen hen die achterblijven toe dat zelf te mogen ervaren en getroost hun weg verder te mogen gaan.

Ds Henk Westerink.

Annie Zweverink-Gosselink

Op 23 mei jl. sliep dodelijk vermoeid *Aleida Hendrika Zweverink-Gosselink* in. Annie overleed thuis en werd 78 jaar. Ze had nog zo graag willen blijven leven, maar uiteindelijk werd een ziekte, die drie jaar geleden werd geconstateerd, haar fataal.

Annie Gosselink werd op 19 april 1940 op de boerderij 'Nieuw Mombarg' aan de Schuttestraat geboren. Ze had twee oudere broers: Jan en Henk. Na de lagere school op 't Medler bezocht ze de huishoudschool om vervolgens bij een aantal families aan het werk te gaan.

Op een feestelijke avond, 23 januari 1960 trof ze de ware: Wim Zweverink. Met hem trouwde Annie op 20 april 1963 kerkelijk in de Dorpskerk. Ds. Jansen gaf hen als trouwtekst mee: "Uw barmhartigheid kome over mij, opdat ik leve"(Psalm 119:77). Annie trok in bij Wim en zijn ouders op boerderij 'De Steenkamp' aan de Hengeloseweg. Gelukkige jaren volgden waarin ze drie kinderen kregen: Greta, Wilma en André. Annie was moeder, huisvrouw en boerin. Ze maakte het leven niet ingewikkelder dan het was, was tevreden, opgewekt en behulpzaam. Ze had aandacht, warme belangstelling voor tal van mensen. Leefde mee, liefdevol. De kinderen vonden de liefde en vlogen uit. Het leven stemt niet alleen gelukkig, maar doet soms ook pijn. Dat laatste heeft ook Annie ervaren. In 1991 overleed op 58-jarige leeftijd haar broer Jan. Veel recenter, in 2006, overleed hun pasgeboren kleinzoon Stein, slechts 8 dagen oud, en op 25 oktober 2008 liet zoon André het leven na een moedige strijd tegen een fatale ziekte. Hij werd 35 jaar oud. Te jong dus. Diepe dalen zijn Annie en haar familie dus niet bespaard gebleven. Gelukkig bleek zij een veerkrachtige vrouw te

zijn en is ze niet in de rouw blijven steken. Ze wilde en kon verder, ook nadat ze zelf fysieke malheur kreeg. Ze wilde leven en heeft dat gedaan tot haar vredige heengaan.

In de gedachtenisdienst op maandag 28 mei in de Dorpskerk hebben we al het bovenstaande en nog veel meer over Annie kunnen vertellen. Met name het indrukwekkende 'in memoriam' uitgesproken door Greta en Wilma en de creatieve herinneringen verwoord door nicht Gerda, deden Annie recht. Er werden door Annie geliefde liederen gezongen (o.a. het 'Abba Vader') en vervolgens begeleidden we Annie met velen naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats. Ze ligt tegenover haar zoon André. Moge Wim, de kinderen en de verdere familie troost vinden in de vele goede herinneringen aan een lieve zorgzame vrouw en gesterkt worden door Gods aanwezigheid. Om verder te leven in haar en Zijn geest.

Ds. Jan Kool

Hendrik Bogchelman

Op 2 juni is overleden *Hendrik Bogchelman* in de leeftijd van 89 jaar. Hij is geboren aan de Ruurloseweg in het Medler. Bijna zijn hele leven heeft hij daar gewoond. Hij trouwde in 1953 met zijn grote liefde Gerda Abbink en het gezin Bogchelman is uitgegroeid tot een mooie familie met drie kinderen Dineke, Herman en Apsie, met kleinkinderen en een achterkleinkind. Hendrik genoot van zijn gezin, van de werkzaamheden op de boerderij en van de natuur. Eén van de vele hobby's was dan ook het werken in de tuin, het enten van de fruitbomen en de bijenteelt. Hendrik was ook actief bij de rijvereniging, paarden mennen en dogcar-rijden, bij Oranjefeesten in de regio stond hij paraat. Hendrik was ook sociaal betrokken bij het verenigingsleven en vervulde verschillende bestuursfuncties. Omdat er geen opvolgers waren, bouwde hij na zijn pensioen het bedrijf af en kreeg nog meer tijd voor zijn hobby's. Heel lang ging hij met paard en koets op stap, totdat een oogziekte hem trof en hij uiteindelijk blind werd. De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Toen Gerda in 2016 een hersenbloeding kreeg moest ook Hendrik zijn vertrouwde omgeving, het huis met de vele herinneringen, verlaten. Hij werd tijdelijk in Warnsveld opgenomen en na enkele maanden zijn ze samen naar de Bundeling in Ruurlo gegaan. Na Gerda's overlijden in datzelfde jaar was voor Hendrik de glans van het



leven af, want samen waren ze een twee-éénheid, in alles. Vorig jaar trof ook hem een hersenbloeding. Toch klaagde hij nooit en was dankbaar voor alles wat er voor hem gedaan werd. De laatste tijd was hij meer bezig met levensvragen, vragen over leven en sterven en het gebed troostte hem en in de gedachte: "Ik gao naor Gerda..." is hij gestorven.

Zijn afscheid in het 'Wapen van 't Medler' stond in het teken van dankbaarheid. In het licht van de kaarsen werden warme woorden van herinnering gedeeld door Apsie en de kleinkinderen Ilse en Daan. De woorden uit I Corinthe 13, dezelfde lezing als bij het afscheid van Gerda, over de allesomvattende liefde stond centraal, want de liefde was de rode draad in het leven van hen beiden. Wij wensen, in het bijzonder de kinderen, klein- en achterkleinkind sterkte en Gods liefde en nabijheid toe bij het gemis van deze vriendelijke, warmhartige familieman.

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink

Dick Star

Wel zeer onverwacht overleed op 3 juni jl. op 72-jarige leeftijd *Derk Egbert Star*. Plotsklaps liet hij het leven terwijl hij en zijn vrouw Jelly een paar dagen later op vakantie zouden gaan. Het bleef bij plannen.

Dick Star werd op 4 november 1945 in Bierum (Groningen) geboren. Zijn vader was schoolmeester en het onderwijzersgezin telde 4 kinderen: Mienke, Margriet, Teun en Dick. Toen Dick 4 jaar was verhuisde het gezin naar Utrecht, waar vader les ging geven in het speciaal onderwijs. Dick kon goed leren, vooral B-vakken lagen hem en hij ging uiteindelijk naar de HTS. Voor de liefde hoefde Dick 't niet ver te zoeken.

Ze woonde bij hem in de straat: Annie Pardijs. Ze leerden elkaar in 1971 kennen, sloten elkaar in het hart, trouwden in 1973 en gingen in De Meern wonen. Hun werden 3 kinderen geschonken; Marlies, Bastiaan en Anita. Een gelukkige tijd. Dick werkte als bekwaam bouwkundig ingenieur en vanwege zijn werk verhuisde het gezin in 1986 naar Vorden. Geen wolkje aan de lucht totdat in 1989 bij Annie borstkanker werd geconstateerd. Talrijke behandelingen volgden, maar genezing bleef uit. In 1993 overleed zij, nog geen 50 jaar oud. Leven in de rouwstand. Weduwnaar Dick Star wilde echter niet alleen blijven. In 1995 leerde hij Jelly Bultsma kennen en op 23 februari 1996 werd er getrouwd. Het begin van een goed huwelijk, waar iedereen gelukkig mee was.

In 2010 ging Dick met pensioen. Het was mooi geweest. In de jaren sindsdien heeft hij zich geen moment verveeld, multitalent als hij was. Hij hield van muziek (m.n. van J.S. Bach), was een excellente houtbewerker en dit inspireerde hem tot het bouwen van een eigen klavecimbel. Dick bleef op de hoogte van de laatste ICT-ontwikkelingen, las de betere literatuur en was gelukkig met zijn Jelly, kinderen en kleinkinderen. In de gedachtenisdienst op 8 juni in de Dorpskerk werd Dick getypeerd als een man van principes met als motto: 'Denk altijd eerst aan een ander, dan aan jezelf'. Hij was een actieman, was liberaal gelovig. Hij was gelovig, maar dan wel rationeel en nooit onkritisch, altijd in voor een goed gesprek.

Naast prachtig spel van Wilbert Berendsen op Dick's klavecimbel, orgelspel van diens vrouw Mirjam en samenzang van geliefde liederen was daar de indrukwekkende bijdrage van Dick's kinderen. Op geheel eigen wijze herdachten Marlies (prozaïsch), Bastiaan (poëtisch) en Anita met de verwoording van beelden (gedragen door prachtige muziek) hun vader. Namens de familie Pardijs deelde ook zwager Evert tal van herinneringen met ons.

Na de dienst begeleidden we Dick naar de Algemene Begraafplaats alwaar hij bij Annie ter aarde werd besteld.

"Sterk als de dood is de liefde." Of toch sterker? Moge God, de bedenker en schenker van leven en liefde Jelly, de kinderen, kleinkinderen en de verdere familie en vrienden kracht geven om verder te leven. Geïnspireerd door goede herinneringen aan een wijs en zorgzaam mens: Dick Star.

Ds. Jan Kool

Interview

Op zaterdag 16 juni jl. werd er in het dagblad 'De Stentor' een sterk ingekort interview met de afscheidnemende ds. Jan Kool geplaatst. Omdat het slechts een greep was uit de antwoorden van ds. Kool, meent de redactie van 'VOORa!' er goed aan te doen het hele verhaal op te nemen. Er werden 5 vragen voorgelegd waarop ds. Kool zijn reactie geeft:

Sommigen beschouwen dominee zijn als een roeping, anderen als een 'gewone' baan. Hoe keek u er tegen aan?

Ds. Jan Kool: Van Luther heb ik geleerd dat ieder beroep als het goed is ons antwoord op een roeping is. Degene die roept is God. Er zijn mensen die die stem duidelijk hebben gehoord en dus daarom loodgieter, politicus, huisvrouw of predikant zijn geworden. Dan kan ik niet zeggen. Na de middelbare school ben ik uit liefde voor buiten de stoere studie geologie gaan volgen. Tijdens mijn studie



in Utrecht ben ik, die slechts oppervlakkig in het geloof ben opgevoed, gelovig geworden. Letterlijk van de ene op de andere dag kwam het geloof dat 'God er is' me aanwaaien. Na een jaar wikken en wegen heb ik besloten om mijn geologiestudie met een kandidaats af te ronden, om vervolgens - na de vervulling van mijn dienstplicht - theologie te gaan studeren. Niet om predikant te worden, maar om als zendingstheoloog naar een - zo heette dat toen nog - 'Derde Wereld-land' te gaan. Om een lang verhaal kort te maken: Na mijn studie theologie in Basel (Zwitserland) en Utrecht kreeg ik een baan aangeboden aan een theologische hogeschool in Poona, India. Door privé omstandigheden is die emigratie niet doorgegaan. Toen ben ik maar - om het met een kwinkslag te zeggen - 'in arren moede' dominee geworden. Ik moest toch wat. In het begin niet gemakkelijk, maar al gaandeweg ben ik gaan inzien dat het beroep bij me paste en heb ik er de afgelopen 30 jaar in toenemende mate van genoten. Vooral vanwege alles wat ik met vele mensen in het licht van Gods' liefde heb mogen meemaken.

Het is algemeen bekend dat het federatietraject van de hereniging tussen de Hervormde Gemeente Vorden en de Gereformeerde Kerk Vorden moeizaam en jammer genoeg onnodig lang heeft geduurd tijdens uw periode als predikant. Het heeft als een rode draad door uw functie gelopen. Maar u heeft de hereniging op de valreep nog mogen meemaken. Wat is het belangrijkste verschil tussen de oude situatie en nu?

J.K.: Vorden was na Kerk- en Kapel-Avezaath (Betuwe) en Schoorl, Groet en Camperduin mijn derde gemeente. Mijn vorige gemeentes waren informeel al één. Toen ik hier kwam dacht ik in mijn naïviteit dat de eenwording van die twee protestantse gemeenten in Vorden een kwestie van een paar jaar zou zijn. Dat viel flink tegen. Wat is er veel tijd in die talloze vergaderingen gaan zitten. Jaren van één stap vooruit en dan weer twee achteruit. En dat terwijl voor Jezus de eenheid onder gelovigen een uitgesproken verlangen en opdracht is.

Gelukkig heb ik inderdaad de hereniging nog mogen meemaken (op 29 oktober 2017). Het grote verschil tussen de oude situatie en nu is dat er geen energie meer verspild hoeft te worden in dat al te moeizame proces en dat er sprake is van opluchting en nieuw élan. Je merkt het in de zeer goed bezochte diensten. Het is genieten, en ik

hoop dat de Protestantse gemeente Vorden verder mag groeien en bloeien. Ook zonder Kool.

Zijn er kerkgangers afgehaakt na de hereniging?

J.K.: Jammer genoeg zijn er inderdaad gemeentelieden afgehaakt. Voor een aantal mensen was de hereniging een brug te ver. Over de beweegredenen om uiteindelijk voor zichzelf te beginnen moet u niet bij mij zijn. Ten diepste heb ik geen idee wat bijvoorbeeld de Bijbelse argumenten zouden zijn. Maar zoals u weet kent dit land vrijheid van godsdienst en vrijheid van vergadering. Een groot goed. Moge de Heer hen Zijn zegen niet onthouden.

Welke rol speelt de kerk (en/of zou de kerk moeten spelen) binnen de lokale Vordense burgermaatschappij?

J.K.: Naar schatting staat er al zo'n duizend jaar een Dorpskerk in het midden van Vorden. Een huis Gods om te koesteren. De kerk echter zijn de mensen, die daar gelovig samen komen. Die houden de lofzang gaande, ontmoeten God en elkaar, worden getroost en vinden inspiratie. Als het goed is merken mededorpsgenoten dat in het dagelijks leven. Dat gelovigen het dus waarmaken door liefdevol en hoopvol in de samenleving te staan. Verder is sinds de herinrichting van de kerk in 2011 de kerk geschikter voor meer dan kerkdiensten alleen. Zo is er de stichting 'Vrienden van de Dorpskerk' gekomen, die intussen ieder jaar een keur aan concerten en tentoonstellingen organiseert. Verder is het goed te wijzen op een uiterst succesvolle kringloopwinkel De Werf van de stichting Veilingcommissie Vorden. Ooit als kerkelijk initiatief opgestart.

Zijn de geraniums al besteld? Met andere woorden, wat zijn de plannen voor de tijd die met uw pensionering aanbreekt?

J.K.: Niets ten nadele van geraniums, maar ze zijn nog niet aan ons besteed. Wel andere planten en bomen in onze sier- en moestuin. Verder hoop ik wel meer aan lezen en het bezoeken van musea en kunstveilingen toe te komen. Maar prioriteit heeft de komende jaren mijn lieve vrouw Giselle en de kinderen en ons eerste kleinkind. Het predikantschap moge dan een beroep als alle andere zijn, maar het heeft als baan me wel vaak 24/7 bezig gehouden. Geen moment spijt van, maar nu ben ik dankbaar in alle vrijheid te doen en te laten waartoe ik me geroepen voel. Gelovig en wel. Dat gelukkig nog wel.

WIJ VIERN

[Kroon]jarigen

80 jaar werden:

dhr. G.W. de Greef, Het Gulik 2, op 1 juni
mevr. J.A. Schmidt-Ordelman, de Decanije 37, op 12 juni
mevr. G. Ham-Brand, De Laegte 5, op 15 juni

85 jaar werden:

mevr. J. Winkel-Koerselman, Groeneweg 8, op 12 juni
mevr. B.J. Langelier-Beeftink, Smidsstraat 48 Ka, op 3 juni

90 jaar werden:

rectificatie: *dhr. U.H. van Holthe tot Echten, Weidemanweg 6, op 18 mei*
mevr. H. Klein Brinke-Wesselink, De Delle 49, op 21 mei
mevr. W.A.M. Verkerk-Rouwenhorst, Enkweg 22, op 31 mei
dhr. O.R. van den Bosch, Wientjesvoortseweg 10, op 22 juni

91 jaar werden:

dhr. G. Lenselink, Menkhorsterweg 2, Hengelo Gld., op 19 mei
dhr. J. van Amstel, Pieter van Vollenhovenlaan 9, op 23 mei
mevr. J.H. Langwerden-Krosenbrink, Beunkstege 3, op 13 juni

92 jaar werd:

mevr. C.J. Beeftink-Hiddink, Zwiepseweg 107, Lochem, op 24 mei

94 jaar werd:

dhr. H.E. Rothman, Insulindelaan 6, op 22 juni

96 jaar werd:

mevr. C.A. Klein Haneveld-Furman, Coehoorsingel 5,16, Zutphen, op 5 juni

Jubilea:

40 jaar getrouwd waren:

dhr. D.J. Brouwer en mevr. C. Brouwer-van der Ende, Nieuwstad 23, op 8 juni

50 jaar getrouwd waren:

dhr. W.T. Koetsier en mevr. P. Koetsier- van den Broek, de Jongstraat 37, op 31 mei

*Wij zingen God ter ere
in grote dankbaarheid
daar Hij ons leven leidt
en weet wat wij ontberen.
Lied 786:1^a*

Alle wel en niet genoemde jarigen en jubilarissen van harte gefeliciteerd!

KERKENRAAD

Afscheid ds. Jan Kool

Met een speciaal voor hem geschreven lied hebben we zondag 17 juni ds. Jan Kool uitgeluid als predikant van onze gemeente. Ver voor aanvangstijd was de kerk al gevuld met familieleden, vrienden en gemeenteleden uit de verschillende gemeenten waar Jan Kool predikant is geweest. Het was zijn wens er een zo gewoon mogelijke dienst van te maken. De feestelijke dienst werd omlijst met muzikale bijdragen van Bach tot Duke Ellington, gespeeld door Mirjam Berendsen, Henny Blaak en Dick Boerstoel, en mooie liederen uit het Liedboek samen met de cantorij. In zijn preek haalde hij even aan hoe hij in Vorden begon, ging in op Mozes en Elia en riep hij op om vanuit de Liefde van Christus in liefde met elkaar om te gaan.



Bij de terugkomst uit de kindernevendienst kreeg ds. Kool een lantaarn aangeboden van de kinderen en de leiding zodat hij die thuis bij gelegenheid ook kan aansteken. Alle namen van de kinderen en de leiding zijn op de lantaarn aangebracht als blijvende herinnering.

Ds. Freek Brandenburg sprak woorden uit het dienstboek van de kerk waarmee ds. Jan Kool werd losgemaakt van de gemeente en gaf hem Gods zegen mee. De voorzitter van de kerkenraad Ria Aartsen haalde een citaat van Jan Kool aan "Beginnen is trouwen met de toekomst", waar je bij alles wat je begint, je je steeds verbindt aan iets waarvan je nog niet weet hoe het zal lopen. Aan de hand van de drie woorden cultuur, kunst en kerk memoreerde zij waar Jan Kool zich door geïnspireerd voelt. Kerk is voor hem niet het gebouw, maar al die mensen die samen een gemeenschap vormen voor geloof en geloofsbeleving in welke vorm zich dit uit, van Bijbels koken tot een studieavond over Bonhoeffer. Voor hem is elk mens waardevol binnen en buiten de kerk. Kerk voor heel Vorden wilde hij zijn.

Ten afscheid kreeg hij een boek met persoonlijke woorden van gemeenteleden aangeboden, een reischeque en een boek met "VORDENSEportretten", ruim honderd interviews met gemeenteleden die eerder werden gepubliceerd in het kerkblad. Velen hebben hem na afloop de hand gedrukt onder het genot van een hapje en drankje.



Vanuit de kerkenraad

Na het afscheid van ds. Jan Kool zijn er een aantal zaken die veranderen en waar u als gemeente mee te maken krijgt. Daarover het volgende. Afscheid nemen, met emeritaat gaan, betekent los gemaakt zijn van de gemeente en daar niet meer actief zijn. Dit geldt dus ook voor ds. Jan Kool, maar hij blijft natuurlijk wel gewoon een gemeentelid, dus zullen we hem regelmatig zien en tegenkomen.

Mocht u dus in wijk Zuid wonen en een gesprek willen of iets door willen geven dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Voor wijk Zuid-buiten de bebouwde kom is dit de heer Dick Norde en voor wijk Zuid-binnen de bebouwde kom is dit de heer Henk Vriend. Ook kunt u het aan één van de bezoekdames melden natuurlijk.

Hoe gaat het dan bij uitvaarten.

Voor wijk Zuid hebben we mevr. Jansje Ruiterkamp bereid gevonden bij te springen. De familie of uitvaartleider kan met haar contact opnemen over een uitvaart. Voor wijk Noord, de wijk van ds. Freek Brandenburg, geldt dat hij dinsdags en vrijdag op school in Aalten les geeft. Hij is altijd bereikbaar via email, mobiele telefoon en de voicemail; is dit laatste het geval dan belt hij zo spoedig mogelijk terug. Gezien de vakantieperiode die er aan komt, bestaat de kans dat we mogelijk op predikanten van buurgemeenten of anderen een beroep moeten doen. En soms heeft de familie zelf gedachten over wie de uitvaart zou kunnen leiden. Wij doen ons uiterste best om tot zo goed mogelijke oplossingen te komen.

Interimpredikant

Op moment van schrijven moet de kerkenraad nog een besluit nemen over het aanstellen van een interimpredikant. Zo gauw er duidelijkheid is, zullen wij dit melden in de dienst op zondagmorgen en via de zondagsbrief .

Over het beroepingswerk en de namen van de beroepingscommissie zullen we u op dezelfde wijze informeren.

Twee aan twee



*betekent niet automatisch 'harmonie'.
Je geloof belijden met iemand die totaal
anders is, gelooft en denkt, dat is een
uitdaging voor en in elke gemeente!*

EVANGELISATIE-COMMISSIE

Openluchtdienst "Groene Kathedraal"

Op zondagmorgen **5 augustus** om 10.00 uur hopen we weer een openluchtdienst te houden in de "Groene Kathedraal" aan de Vordensebosweg, georganiseerd door de Evangelisatiecommissie.

Er zullen mooie en bekende liederen gezongen worden en we worden daarbij begeleid door Henk Kloosterboer uit Zutphen op keyboard. Voorganger zal zijn ds. E. Fokkema uit Twello en hij kent zangeres Willy Kollen uit Lelystad en het is geregeld dat zij zal komen zingen. Het belooft dus een viering te worden waar een ieder van jong tot oud zich thuis zal voelen.

Ook voor de kinderen zal er genoeg te beleven zijn, want voor hen is er een eigen programma en voor de allerkleinsten is er oppas.

Na afloop is er koffie, thee en fris en kan er nog gezellig nagepraat worden. Er zijn stoelen aanwezig dus u kunt zo komen en misschien is dit wel een mooie gelegenheid om iemand mee te nemen.

We hopen natuurlijk op zomerse weersomstandigheden en we kunnen daar ook heerlijk in de schaduw zitten. Mocht het niet droog zijn dan is de Dorpskerk altijd nog achter de hand.

PCOB

PCOB-afdeling kijkt driedimensionaal

Op donderdag **27 september** vindt de eerste bijeenkomst na de vakantie plaats. Dan hoopt de heer Jan



Geerdink uit Hengelo (Ov.) ons te vertellen over het onderwerp "Bekijk de wereld door een andere bril". In een driedimensionale of stereo fotografie wordt de werkelijkheid ruimtelijk weergegeven. Alle toeschouwers krijgen tijdens de lezing een 3D-bril op om het stereo-effect goed te kunnen zien.

Een totaal andere beleving dan gewone dia's kijken. Het belooft een spectaculaire voorstelling te worden met 3D-dia's die de heer Geerdink zelf heeft gemaakt in binnen- en buitenland.

Komt allen deze bijeenkomst bijwonen en maak dit bijzondere schouwspel mee.

Het bestuur

OUDERENKRING

Wij hebben voor het najaar een heel mooi programma, voor ieder wat wils. Zet alvast de data in uw agenda of op de kalender.

Het is altijd de eerste en de derde donderdagmiddag van de maand, van kwart over 2 tot kwart over 4 in De Soos. Wij beginnen op **6 september**. Nieuwe leden zijn van harte welkom of kom gewoon een keertje kijken. Voor inlichtingen kunt u bellen met Erna Bloemendaal tel. 551972. Wij wensen u een goede zomer en tot ziens op 6 september.

*Groeten van Erna Bloemendaal,
Willy Radstake en Tea Groot Nuelend.*



*Lc 10: Een Samaritaan echter die op reis was,
kreeg medelijden toen hij hem zag liggen...*

ALGEMENE BERICHTEN

PASTORAAL
DIACONAAL
CENTRUM



25
JAAR

de Herberg

Midzomerconcertarrangement

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Zaterdag 7 juli 2018

Op **zaterdag 7 juli** a.s. is er een Midzomerconcertarrangement in het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Dit arrangement komt in de plaats van het eerder geplande voorjaarsconcertarrangement.

We beginnen de dag met een wandeling vanaf De Herberg. We wandelen naar het landgoed DUNO en bezoeken nabij de oude kerk de tuin. De wandeling is ca. 8 km. Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.

In de middag is er een Midzomerconcert met Marjolein de Wit - fluit, Robert Cekov – viool en Wouter Harbers – piano. Zij trakteren u in een sfeervol (licht-)klassiek concert, op prachtige muziek van onder meer Saint-Saëns, Schubert, Massenet, Fauré, Bach, Beethoven, Dvorak en Chopin, waarbij het een feest van herkenning zal zijn.

Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.

De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225. Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

Zang- en ontmoetingsdienst

Achterhoek

Zondagavond **5 augustus** is er in Zelhem een zang- en ontmoetingsdienst georganiseerd door "Stichting de Opdracht", die zal plaatsvinden in "Cultureel centrum De Brink", Stationsplein 12 (Ingang zaal via parkeerplaats achterzijde, Industrieweg).

In deze samenkomst, die om 19.30 uur begint, hoopt dhr. H.G. Dijkman uit Vorden voor te gaan.

De toegang is vrij, wel is er een collecte. Na afloop is er koffie. Voor meer info : 0314-622878 of www.stichtingdeopdracht.nl.



Cursus TVG Twente start 11 september met een nieuwe groep

In Twente wordt al jarenlang de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden gegeven. Vrijwel alle cursisten die de intensieve cursus volgen en hebben gevolgd zijn daar erg enthousiast over. De groeps gesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Op dinsdag **11 september 2018** start een nieuwe groep, wanneer zich tenminste 10 cursisten aanmelden. De maximale groepsgrootte is 15. De cursus wordt vanaf september gegeven op de nieuwe locatie: **Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18 in Hengelo**.

De eerste avond is een introductie- en kennismakingsavond. Op **18 september** starten de reguliere lessen en begint ook de 3^e-jaars groep. Lestijden: 19.30-20.45 1^e lesuur, 20.45-21.00 pauze, 21.00-22.15 2^e lesuur. Vanaf 19.00 uur staat er koffie/thee klaar.

De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG is als het ware een soort uittreksel van de studie Theologie met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer en ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast worden een aantal andere vakken onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele theologie (bijv. feministische theologie, vrede theologie) en overige wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam). Per avond wordt les gegeven in 2 vakken.

Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!

Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven, per avond 2 lessen van 5 kwartier. De kosten zijn €220,- per seizoen. Opgave gaat per cursusjaar.

Nadere informatie en aanvraag aanmeldformulier bij Ina ter Kuile, cursuscoördinator; tel. 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl

VAN DE REDACTIE

Voorop dit juli-augustusnummer

Deze tekening, gemaakt voor de scheidend Ds. Jan Kool om te staan op het speciaal voor hem samengestelde boekje, met alle interviews die gepubliceerd werden in 't kerkblad gedurende de jaren 2005 t/m 2018, verschijnt nú voor ons allen op *VOORal*.

Het beeldt een moment in de dienst uit waarin gevierd werd dat de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente in Vorden samen verder gaan.

*Met hartelijke groet,
Helen.*

Belangrijke rekeningnummers



Protestantse gemeente

Bankrekeningnummers

Kerkrentmeesters:

IBAN-nummer NL60 RABO 0366 4012 46

IBAN-nummer NL 21 FVLB 0635 8171 79

Collectemunten:

Bestellen collectemunten: s.v.p. geld overmaken en vermelden hoeveel en welke waardes.

Het wordt thuis bezorgd.

Diaconie en zending:

IBAN-nummer: NL57 RABO 0366 4018 82

Evangelisatiecommissie:

IBAN-nummer NL39 FVLB 0227 0710 77

Predikant:

Ds. Freek Brandenburg, Gendringseweg 52a, 7122 LV Aalten,
tel. 0315- 61 73 03, 06- 46 66 78 57.
Bereikbaar: woensdag- + donderdagochtend 9.00- 10.00 uur.
E-mail: fw.brandenburg@hetnet.nl

Kerkenraad:

Voorzitter: Ria Aartsen- den Harder,
Stationsweg 12, 7251 EM Vorden, tel. 55 14 27
E-mail: r.aartsen@hetnet.nl
Scriba: Francien Labeur,
Postbus 31, 7250 AA Vorden, tel. 06-177 87 267
E-mail: scriba@protestantsegemeentevorden.nl

Ouderlingen:

Sabine Blaak, Overweg 2, tel. 47 08 48.
E-mail: ouderlingen@protestantsegemeentevorden.nl

Jeugdouderling:

Wilma Hebbink, Brinkerhof 26, tel. 55 28 20
E-mail: hebbinkwilma@gmail.com

Kerkrentmeesters:

Geert-Jan Verzijden, Mulderskamp 15,
tel. 47 07 30. E-mail:
kerkelijkbureau@protestantsegemeentevorden.nl

Diaconie:

Arend-Jan Menkveld, Eikenlaan 10, tel. 55 42 48.
E-mail: diaconie@protestantsegemeentevorden.nl

Organiste:

Mirjam Berendsen, Berend van Hackfortweg 44,
tel. 55 54 54. Email:
mirjamberendsen@protestantsegemeentevorden.nl

De Voorde / Kosterdienst:

Kerkstraat 2, tel. 55 17 12, 06- 57 91 94 58.
E-mail: de.voorde@hotmail.com

Ledenadministratie:

Kerkstraat 2, tel. 55 17 12.
E-mail: de.voorde@hotmail.com

Kerkelijk bureau:

Janny Bosch, Ruurloseweg 47a, tel. 55 11 03.
Bereikbaar: dinsdagavond 19.00- 21.00 uur
Postadres: Postbus 31, 7250 AA Vorden.
E-mail:
kerkelijkbureau@protestantsegemeentevorden.nl

Algemeen e-mailadres:

info@protestantsegemeentevorden.nl

Kindernevendienstcommissie:

Ineke Fröling, Reeoordweg 4, 7251 JJ Vorden.
tel. 55 36 17. E-mail: i.froling@planet.nl

Kinderoppas:

Rachel Wichers, De Doeschot 38, tel. 52 06 76.
E-mail: rachelwichers@gmail.com

Evangelisatie Commissie:

Carolien Brouwer, Nieuwstad 23, tel. 55 10 60.
E-mail: ec-vorden@live.nl

Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa:

Arend-Jan Menkveld, Eikenlaan 10, tel. 55 42 48.
E-mail: a.menkveld@kpnmail.nl

Verjaardagsfonds:

Rikie en Dick Norde, Ruurloseweg 48,
tel. 55 16 22. E-mail: rikienorde@hotmail.com

Coördinator bloemengroet en mededelingen:

Gerda Brummelman, tel. 55 19 62. E-mail:
gerdabrummelman@kickxl.nl
Gegevens uiterlijk op donderdagavond aanleveren.

Autorijdsdienst:

Harriët Schouten, Hoekendaalseweg 5,
7251 RM Vorden, tel. 55 25 49
Wim Wassink, Burg. Vunderinkhof 11,
7251 XA Vorden, tel. 47 02 51.
E-mail: w.wassink1952@kpnmail.nl

Beheer Achterhuis en Gereformeerde kerk:

E-mail: Anita en Henri Eskes, tel. 55 44 22 / 06-12 14 61 09.
E-mail: a.h.eskes@kpnmail.nl

Zondagsbrief:

tel. 47 07 30. E-mail: post.zondagsbrief@live.nl

Redactie kerkblad:

E-mail: kerkbladvorden@gmail.com

Website:

Jan Rigterink, tel. 55 29 33.
E-mail: jan@familierigterink.nl
www.protestantsegemeentevorden.nl

****** Protestantse gemeente Vorden ******

Alle diensten worden gehouden in de Dorpskerk tenzij anders vermeld

Zondag 1 juli

10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg

1^e C: Kerk in Actie Jeugdwerk (LA); 2^e C: Eredienst en pastoraat

Kinderoppas: Rachel Wichers; kindernevendienst: Marlies Boerstoel

Zondag 8 juli

10.00 uur: ds. H.G. Teeuwen uit Borculo

1^e C: ZOA Vluchtelingen zorg; 2^e C: Eredienst en pastoraat

Kinderoppas: Rachel Wichers; kindernevendienst: Ingeborg Heijnen

Zondag 15 juli

10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg

1^e C: Diaconaal werk (diac. hulpverlening); 2^e C: Eredienst en pastoraat

Kinderoppas: Hannie Wichers; kindernevendienst: Renate Derksen

Zondag 22 juli

10.00 uur: ds. J. Oortgiesen uit Ede

1^e C: Werkgr. Partnergemeenten Oost-Europa; 2^e C: Bloemen in de kerk

Kinderoppas: Carolien Brouwer; kindernevendienst: Harriët Schouten

Zondag 29 juli

10.00 uur: mevr. J. Ruiterkamp-Klein Lebbink

1^e C: Diaconaal werk (plaatselijk ouderenwerk); 2^e C: Onderhoud gebouwen

Kinderoppas: Rachel Wichers; kindernevendienst: Carin Wagenvoort

19.00 uur: "Vorden Zingt"

ds. H. Witmer uit Westerhaar

1^e C: Evangelisatiecommissie; 2^e C: Plaatselijk kerkenwerk

Zondag 5 augustus Openluchtdienst aan de Vordensebosweg "Groene kathedraal"

10.00 uur: ds. E. Fokkema uit Twello

Eén collecte: Evangelisatiecommissie

Kinderoppas: Emmelien Verzijden; kindernevendienst: Ingeborg Heijnen

Zondag 12 augustus

10.00 uur: ds. H. Westerink

1^e C: Kia: Zending; 2^e C: Eredienst en pastoraat

Kinderoppas: Hanny Wichers; kindernevendienst: Harriët Schouten

Zondag 19 augustus

10.00 uur: mevr. ds. P. Kramer uit Laren

1^e C: Werkgr. Partnergem. Adoptieplan; 2^e C: Eredienst en pastoraat

Kinderoppas: Rachel Wichers; kindernevendienst Marlies Boerstoel

Zondag 26 augustus Viering Maaltijd van de Heer

10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg

10.00 uur: Diaconaal werk IKA; 2^e C: Eredienst en pastoraat

Kinderoppas: Rachel Wichers; kindernevendienst: Joanne Sluijter

Zondag 2 september

10.00 uur: ds. Wilma Onderwaater uit Aalten

1^e C: Missionair werk en kerkgroei (LA); Onderhoud gebouwen

Kinderoppas: Carolien Brouwer; kindernevendienst: Christiaan Wichers